

1. Benedictijnse Vespers in St. Catharinakerk



Kapel St. Willibrordsabdij, Doetinchem, foto door Joop van Reeken.

Al eeuwenlang heeft het middaggebed, de Vespers, een belangrijke plaats in de kerkelijke en kloostertraditie. In deze officie wordt God lof gebracht voor de zegeningen van de dag en wordt zijn zegen gebeden voor de nacht. De Vespers zijn vanuit de traditie verbonden met licht en het reukoffer. Op grond van Bijbelse aanwijzingen, onder meer uit de Psalmen, worden de Vespers gezien als een van de belangrijkste gebedsdiensten van de dag.

In de Benedictijnse kloostertraditie wordt eveneens een bijzondere plaats ingeruimd voor de Vespers. In de Regel van Benedictus staan aanwijzingen hoe deze diensten als het Werk van God, Opus Dei, gevierd dienen te worden. Naast de stilte hebben aandachtig zingen van Psalmen en lezingen uit de Bijbel en de Regel een belangrijke plaats.

Al enige jaren bestaat het Barnevelds Benedictijns Beraad. Het Beraad bestaat uit mensen, die regelmatig diepgaand en ontspannen samenspreken en nadenken over de Regel van Benedictus. De Regel is nog volledig van toepassing in de huidige maatschappij. De bijeenkomsten staan onder leiding van een Oblaat (lekenmonnik) die verbonden is aan de Benedictijnse Sint Willibrordsabdij te Doetinchem. Het Benedictijns Beraad heeft in voorgaande jaren met de St. Catharinakerk Benedictijnse Vespers gevierd. Vanwege de grote belangstelling vinden deze Vespers ook in 2022. plaats.

In de St. Catharinakerk worden in het komend najaar van 2022 drie Benedictijnse Vespersdiensten gehouden. Steeds op de laatste zondag van de maanden september, oktober en november. In deze Vespersdiensten hebben afwisselend zang, gebed, lezing en stilte een plaats. De zang wordt uitgevoerd door het Kleinkoor Cantabile van de St. Catharinakerk. De zang vindt plaats onder leiding van kerkmusicus-dirigent Carla Schulte.



- Waar:** St. Catharinakerk
Langstraat 36, Barneveld
- Wanneer:** -zondag 25 september
-zondag 30 oktober
-zondag 27 november 2022
- Tijd:** 17.00 - 18.00 uur

2. Gemeente-wandelingen



Ook dit seizoen willen we in oktober en mei met een gezellige groep gemeenteleden gaan wandelen. Dit geïnspireerd door het idee van pelgrimswandelingen; een tocht door de onverharde natuur met leuke gesprekken, soms ook over zaken die belangrijk voor je zijn en soms ook over zaken die je (doen) 'bewegen'. In wisselende tweetallen en groepjes ontmoeten we de ander en jezelf. Dwars door de natuur lopend krijg je vaak ook inspiratie op verschillende gebieden. Als dit je aanspreekt en als je graag mee wilt doen, geef je dan op via de website www.samenspraakbarneveld.nl

De laatste details worden ongeveer 1-2 weken voor de start via email aan de deelnemers bekendgemaakt, maar we stellen voor om (per dag) **tussen de 15-18 kilometer** te lopen, onderbroken door een lunch van een half uurtje. Enige wandelervaring vooraf is daarom wel aan te bevelen. We vertrekken rond 8.30 uur en we verwachten rond 16.00 uur weer thuis te zijn. Iedereen neemt zijn of haar eigen lunchpakketje en drinken mee en eventueel iets om op te zitten. Neem tevens wat extra geld mee, ingeval we een terrasje aan (kunnen) doen.

Er is een maximum groepsgrootte van 20 personen en een minimum van 5 personen.

Aanmelden: via de website

- Datum:** zaterdag 1 oktober en 15 april
Tijd: rond 8.30 uur, terug rond 16.00 uur
Plaats: wordt nog bekend gemaakt
Deelnemers: minimaal 5 en maximaal 20 personen
Leiding: Gerald Kersjes
(voor info tel. 06-27047401, email: gkersjes@gmail.com)
Contactpersoon: Henk Kwant; tel 06-29527490

3. Alle 7 goed! Voorstelling van Kees Posthumus in de kerkdienst



Op zondag 2 oktober spelen verhalenverteller/
talkshowhost Kees Posthumus en accordeonist/
sidekick Dirk Overbeek 'Alle 7 goed' in de Emmauskerk
in Barneveld. In een actuele, muzikale voorstelling
komen de zeven werken van barmhartigheid voorbij.
Op een rijtje: de hongerigen voeden, de dorstigen te
drinken geven, de naakten kleden, de vreemdeling
herbergen, de gevangenen bezoeken, de zieken
verzorgen en de doden begraven.

Natuurlijk, de zeven werken van barmhartigheid
deugen. Er valt geen speld tussen te krijgen dat het
goed is om ze te doen. En veel mensen doen ze ook.
Tegelijk kunnen ze wel een frisse update gebruiken.
Die krijgen ze in 'Alle 7 goed'. In een talkshow komen
verschillende deskundigen aan het woord over
barmhartigheid en hoe je dat moet doen.
Het is nog maar de vraag of naturalisten wel zo blij
zijn met de opdracht de naakten te kleden. Het
Adamskostuum bevat hen prima. En lang niet iedereen
wordt even enthousiast bij het voorstel de vreemdeling
te herbergen. Anders was ons asielbeleid wel humaner.
Wie de hongerigen gaat voeden, moet rekening houden
met diverse diëten. Weleens een gevangene bezocht?

De voorstelling begint om 18.30 uur.
Informatie: www.keesposthumus.nl

Iedereen is van harte welkom!

Datum: zondag 2 oktober
Tijd: 18.30 uur
Plaats: Emmaüskerk
Inleiders: Kees Posthumus en Dirk Overbeek
Kosten: collecte
Contactpersoon: Henk Kwant; tel 06-29527490

4. Vrouwenbijbelstudiekringen 2022 - 2023



Al jaren zijn er in onze gemeente vrouwen die met elkaar in gesprek zijn over de Bijbel, over het leven en over persoonlijk geloof.

Er zijn groepen op maandagavond en dinsdagochtend. En er komt mogelijk ook een groep voor jongere vrouwen op woensdagavond.

Het geloof leeft en met elkaar daarover in gesprek gaan houdt het levend!

Dat is wat we met deze groepen graag willen: de Schrift laten spreken in ons leven van nu elkaar helpen en bemoedigen

en ons geloof zo verdiepen en levend houden.

Ieder die zich wil aansluiten bij deze groepen is van harte welkom.

Maandagavondgroep:

Data: 3 oktober, 7 november,
12 december, 16 januari,
13 februari, 13 maart,
17 april, 22 mei

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Emmaüskerk

Inleider: Ds. Doetie Atema, tel.06-52025787,
doetieatema@online.nl

Dinsdagochtendgroep:

Data: 4 oktober, 8 november,
13 december, 17 januari,
14 februari, 14 maart,
18 april, 23 mei

Tijd: 10.00 uur

Plaats: Emmaüskerk

Inleider: Ds. Doetie Atema

Contactpersoon: Gré de Gijdt, tel. 0342-415266,
g.j.degijdt@kpnmail.nl

Woensdagavondgroep:

Data: nader te bepalen

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Emmaüskerk

Contactpersoon: Marjan Nikkels; tel 0342-418337,
m.nikkels@live.nl

5. Leeskring



Voor de eerste bijeenkomst dit seizoen kiezen we niet één maar twee boeken tegelijk, wel twee van dezelfde schrijver: *Hoe ik talent voor het leven kreeg* en *Holland*, beide geschreven door Rodaan Al Galidi, een uit Irak gevluchte schrijver die in 1998 in Nederland terechtkwam.

Hoe ik talent voor het leven kreeg

Semmier Karim vlucht uit Irak. Hij zwerft eerst zeven jaar over de wereld om uiteindelijk in 1998 op Schiphol te landen en daar asiel aan te vragen. Dan begint het lange wachten, dat negen jaar zal duren.

Holland

Behalve met onverwachte regenbuien, de Aldi en de zee had Semmier Karim niet zo gek veel ervaring met het leven in Nederland buiten het AZC. Het wordt een zoektocht naar zichzelf, de jongen die hij gaandeweg verloren is en naar het thuis waar hij zo naar verlangt. Dit boek is mijn reis tussen de Nederlanders en in de Nederlanders.

De tweede bijeenkomst bespreken we het boek van Gerda Blees *Wij zijn licht*. Midden in een zomernacht sterft Elisabeth, de oudste bewoonster van de spirituele woongroep Klank en Liefde. Hoe kon zij overlijden, wie is er schuldig?

Een beklemmende en tegelijkertijd vermakelijke roman over kleine mensen in een grote wereld en hun verbindende maar ook vernietigende verlangen om in verheven idealen te geloven.

Het derde en vierde boek worden gaandeweg het seizoen vastgesteld.

Aanmelden: via de website

Data: dinsdag 4 oktober, 6 december,
7 februari en 4 april

Tijd: 19.30 -21.00 uur

Plaats: Emmaüskerk

Inleider: Helma van de Mheen

Kosten: € 5,00 (eenmalig)

Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861

6. Zincafé 1: Filmavond



We gaan deze avond de film “**Il y a longtemps que je t’aime**” bekijken, een film van debuterend regisseur Philippe Claudel.

Juliette Fontaine (*Kristin Scott Thomas*) komt na 15 jaar vrij uit de gevangenis, waar ze verbleef wegens moord. Haar jongere zus Léa (*Elsa Zylberstein*) neemt haar in huis, zolang Juliette nog geen eigen woning heeft. Ze hebben in de afgelopen 15 jaar nauwelijks contact met elkaar gehad, waardoor ze elkaar weer opnieuw moeten leren kennen. Juliette went heel langzaam weer aan het leven in de vrije wereld en gaat met behulp van de plaatselijke politiecommissaris en maatschappelijk werk op zoek naar een baantje. Het leven van Léa staat echter behoorlijk op z’n kop. Haar man Luc (*Serge Hazanavicius*) kan maar moeilijk accepteren dat er een ex-gevangene in zijn huis woont. Léa wil weten waarom Juliette 15 jaar geleden de moord pleegde. Maar Juliette is zeer zwijgzaam en vertelt nauwelijks iets over haar daad. Het gaat in deze film over onvoorwaardelijke familieliefde en ook over de verschillende manieren waarop mensen zichzelf gevangen kunnen houden.

Er is een ontroerende ontknoping waar zeker over na te praten is.

De film zal zonder onderbreking vertoond worden en duurt 112 minuten. Daarna is er alle gelegenheid om onder het genot van een drankje het gesprek met elkaar aan te gaan.

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 14 oktober
Tijd: inloop 19.30 uur,
start film 20.00 uur
Plaats: Catharijnen centrum
Kosten: € 1,00 per koffie/thee/drankje
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698

7. Wat heeft corona ons geleerd over ons gedrag en hoe nu verder?



Tijdens de voorbereiding van weer een nieuw jaar Samenspraak stelden wij ons als commissie de vraag 'Wat moet in ieder geval aan de orde komen, terugkijkend op het afgelopen jaar?' Eén van de reacties was de Coronapandemie. Doorpratend kwamen we bij onze verbazing over hoe het gedrag, ons gedrag, veranderde tijdens de afgelopen twee jaar. In het begin was er de grote saamhorigheid, het applaus voor de zorgverleners, het begrip voor de lock-down. Maar het sociale leven viel nagenoeg stil en het draagvlak voor de maatregelen werd kleiner. De polarisatie nam toe in de maatschappij, maar ook in onze vriendenkring, in de familie en zelfs in het gezin. We merkten dat de overheid de mensen wel kan vertellen wat ze moeten doen (en vooral moeten laten...), maar dat dit niet betekent dat ze er ook naar leven.

Nu, in mei 2022, weten we niet hoe Corona zich de komende maanden zal ontwikkelen. Is er een nieuwe, ernstige variant ontstaan, of lijkt het erop dat het virus zich gaat gedragen als een griep(je)? Op dinsdagavond 18 oktober willen we stil staan bij 'ons' gedrag tijdens de pandemie. We kijken terug en vragen ons af wat het ons heeft geleerd. Dat gaan we doen in gesprek met mevrouw Mariken Leurs van het RIVM. In de Kersteditie van *Trouw* stond een interview met haar, met als titel *Gedrag is de sleutel in deze pandemie*. Zij vindt dat de effecten van de maatregelen, of juist van het niet treffen van maatregelen, op ons gedrag zwaar zijn onderschat. Het ontbreken van verbindende taal en van consistentie van beleid heeft mensen het gevoel gegeven dat er niet naar hen werd geluisterd. Stof tot nadenken en om met elkaar hierover van gedachte te wisselen!

Mariken Leurs is Hoofd van het Centrum Gezondheid en Maatschappij van het RIVM en tijdens de pandemie was zij ook hoofd van de gedragsunit.

Aanmelden: via de website

Datum: dinsdag 18 oktober
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Plaats: Emmaüskerk
Inleider: Mevr. Dr. M.T.W. (Mariken) Leurs
Kosten: € 5,00
Contactpersoon: Edzo Meerman; tel 06-51262648

8. Oog in oog - Kick Bras Boekbespreking

door Atzo Nicolai



De titel van dit boek komt uit een brief van Paulus: 'Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog'. Het gaat over het verlangen naar innige verbondenheid met God. Over de ervaringen van mensen die een glimp van helderheid en inzicht hebben ontvangen in het goddelijk mysterie. Dat kunnen mystieke ervaringen genoemd worden die soms verwoord worden in teksten of verbeeld worden in kunst.

8 In dit boek wordt een aantal van zulke teksten en kunstwerken geboden. In korte hoofdstukken worden aspecten van de rijke mystieke traditie aan de orde gesteld. Mystici schreven over hun ervaringen: om ons te helpen bij onze eigen weg met en naar God toe. Het boek geeft zo een mooi overzicht van wat christelijke mystiek inhoudt.

Vorig jaar hebben we gedurende drie avonden een aantal van die hoofdstukjes gelezen en die verbonden met onze eigen ervaringen. We raakten nog lang niet uitgepraat en daarom hebben we besloten nog een aantal keren met elkaar en het boek het gesprek aan te gaan.

Wie aan wil sluiten is welkom, elke avond is ook weer een nieuw begin.

Het is de bedoeling dat deelnemers dit boek van Kick Bras zelf aanschaffen. In een kopie komen de afbeeldingen van de kunstwerken niet tot hun recht.

Aanmelden: [via](#) de website

Datum: woensdag 19 oktober, 16 november en 30 november

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Emmaüskerk

Inleider: ds. Atzo Nicolai

Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698

9. Bedezang-avond met Thomas Quartier Theoloog des Vaderlands



De sympathieke Benedictijnse monnik-professor Thomas Quartier was in zijn jeugd een echte wereldverbeteraar. Hij protesteerde voor Amnesty International en stond op de barricades voor andere organisaties die het goede voor de mensheid en de wereld voor ogen hadden. Thomas zong bij zijn gitaarmuziek de liederen van o.a. Bob Dylan en Reinhard Mai. Zijn bewogenheid bij de wereld en de mensheid en hoe hij dit vertaalt naar zijn leven als monnik heeft hij beschreven in een van zijn vele boeken: *Heilige Woede*.

Rond de jaarwisseling 2020-21, middenin de lockdown, haalde Thomas Quartier, de Theoloog des Vaderlands in 2021 en 2022, na meer dan vijftig jaar zijn gitaar weer uit de koffer. Er ontstonden tien eigen liederen die passen bij de getijden van het klooster – gezongen gebeden. Een bedezang in de traditie van de Psalmen en Bob Dylan. Hij schreef er teksten bij, en samen met arrangeur Dick Maes Broekema nam hij de songs op. Kom dicht bij je verlangen en geef de monnik in jezelf stem. Een unieke combinatie van spiritualiteit, theologie en muziek. Het boek *Bedezeit* (met CD) is te koop bij boekhandels.

Op donderdag **3 november 2022** komt Thomas Quartier naar Barneveld en zingt de liederen uit zijn boek *Bedezeit* en vertelt op een inspirerende en humorvolle wijze over de anekdotes in zijn leven, waar de liederen bij passen. Deze onvergetelijke avond vindt plaats in de kerkzaal van de St. Catharinakerk aan de Langstraat.

Iedereen is van harte welkom!

Prof. dr. Thomas Quartier (1972) is benedictijnermonnik in de Abdij Keizersberg in Leuven. Hij is hoogleraar theologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de KU Leuven en medewerker van het Titus Brandsma Instituut en directeur van het Centrum voor Benedictijnse liturgiestudies van de Nijmeegse Universiteit.

Datum: donderdag 3 november 2022
Tijd: 20.00 u. – 22.00 u.
Plaats: St Catharinakerk
Inleider: Thomas Quartier
Kosten: collecte
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698

10. Een vakantie met zorg en aandacht in 2023



Op donderdag 3 november 2022 is er een informatieavond over de mogelijkheid als vrijwilliger of gast deel te nemen aan een vakantie, die het Vakantiebureau van de PKN organiseert voor mensen, die vanwege hun leeftijd, gezondheid en/of lichamelijke beperking niet meer zelfstandig op vakantie kunnen of durven.

Enkele gasten en vrijwilligers die in het afgelopen jaar zo'n vakantie week hebben meegemaakt, zullen op deze avond over hun ervaringen vertellen.

We nemen met elkaar de verschillende locaties door, waar ook in het komende jaar weer mensen welkom zijn om samen vakantie te vieren.

In een nieuwe gids voor 2023 staan alle mogelijkheden vermeld.

10

We proberen voor 2023 ook weer een vakantie week met meerdere gasten en vrijwilligers uit Barneveld te plannen.

Natuurlijk kunt u als gast of vrijwilliger ook voor een andere vakantie week kiezen.

In ieder geval bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan zo'n prachtige week vol vakantie vreugde, zorg en aandacht voor elkaar.

Hebt u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met :

Doetie Atema: doetieatema@online.nl,
tel 06-52025787

Datum: donderdag 3 november

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Emmaüskerk

11. Geloof en muziek: Luister en huiver - over de songs van Leonard Cohen

door Adriaan Plantinga en Astrid Krause



De fascinerende Cohen bracht vele tradities bij elkaar: joodse, christelijke en boeddhistische invloeden hebben deze excentrieke zanger en schrijver gevormd. Wat is de kracht van toppers als *Hallelujah* en *You want it darker (U wilt het donkerder)*? Innerlijke strijd en depressie én een uitnodigende vitaliteit spreken uit zijn nummers. Adriaan Plantinga laat enkele nummers live klinken. Ook bespreekt hij een paar van Cohens weerbarstige en bizarre teksten. Astrid Krause zal ook haar medewerking verlenen.

*Verguisd, gekruisigd
In het menselijk frame
Een miljoen kaarsen branden
Voor de hulp die nooit kwam
Wil je het donkerder?
Ik ben klaar, mijn Heer.*

Aanmelden: [via](#) de website

Datum: dinsdag 8 november
Tijd: 20.00 tot 21.15 uur
:
Emmaüskerk
Inleider: Adriaan Plantinga en Astrid Krause
Contactpersoon: Corien Maatjes; tel 06-17906660

Planning activiteiten Samenspraak 2022-2023

<i>Datum</i>	<i>Activiteit</i>	<i>Locatie</i>
25-9-2022	Benedictijnse Vesper	CP
1-10-2022	Gemeentewandeling	
2-10-2022	Alle 7 goed	EK
3-10-2022	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	EK
4-10-2022	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	EK
4-10-2022	Leeskring	EK
14-10-2022	Zincafé 1: Filmavond	CP
18-10-2022	Wat heeft corona ons geleerd	EK
19-10-2022	Oog in oog - Kick Bras	EK
30-10-2022	Benedictijnse Vesper	CP
3-11-2022	Bedezangavond met Thomas Quartier	CP
3-11-2022	Een vakantie met zorg en aandacht 2023	EK
7-11-2022	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	EK
8-11-2022	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	EK
8-11-2022	Geloof en muziek - Leonard Cohen	EK
16-11-2022	Oog in oog - Kick Bras	EK
24-11-2022	Ochtendkring over Gelijkenissen	EK
25-11-2022	Zincafé 2: Filmavond + diner	CP
27-11-2022	Benedictijnse Vesper	CP
30-11-2022	Oog in oog - Kick Bras	EK
6-12-2022	Leeskring	EK
8-12-2022	Jouw naam genoemd	CP
12-12-2022	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	EK
13-12-2022	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	EK

Datum	Activiteit	Locatie
16-1-2023	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	EK
17-1-2023	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	EK
23-1-2023	Geloof je dat	EK
24-1-2023	Bijbel vertalen: Proef en sidder	EK
26-1-2023	Ochtendkring over Gelijkenissen	EK
31-1-2023	Geloof je dat	EK
7-2-2023	Leeskring	EK
13-2-2023	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	EK
14-2-2023	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	EK
16-2-2023	Ochtendkring over Gelijkenissen	EK
23-2-2023	Mag het ietsje meer zijn	EK
27-2-2023	De gewonde God - boekbespreking	EK
9-3-2023	De sociale opdracht van de kerk	CP
13-3-2023	De gewonde God - boekbespreking	EK
13-3-2023	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	EK
14-3-2023	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	EK
22-3-2023	Zorg voor de aarde	CP
27-3-2023	De gewonde God - boekbespreking	EK
31-3-2023	Zincafé 3: Ramen van Chagall	CP
4-4-2023	Leeskring	EK
15-4-2023	Gemeentewandeling	
17-4-2023	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	EK
18-4-2023	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	EK
19-4-2023	Excursie naar Enschede-Glanerbrug	
22-5-2023	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	EK
23-5-2023	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	EK

EK = Emmaüskerk
CP = Catharijne Centrum / kerk

12. Ochtendkring over Gelijkenissen

door Philip Spaa



Tijdens drie ochtenden willen we ons met elkaar gaan verdiepen in enkele gelijkenissen (of parabels) van Jezus.

Jezus gaf vaak uitleg aan zijn leerlingen en omstanders in de vorm van verhalen die een diepere laag hadden. Hij gebruikte beelden uit het dagelijks leven van toen.

Zijn uitleg heeft ons nog altijd veel te zeggen en kan ons inspireren in ons geloof en in ons doen en laten. Tijdens 3 ochtenden zullen we een aantal van de gelijkenissen van Jezus bekijken. Wat betekenen ze voor ons? Wat kunnen we ermee? Of hebben ze na 2000 jaar juist aan inhoud verloren?

14

We zullen onder andere stilstaan bij:

- * De parabel van de zaaier, Math. 13: 3-13
- * De parabel van de verborgen schat in de akker, Math. 13: 44-46
- * De parabel van de tien meisjes, Math. 25: 1-13
- * De parabel van de talenten, Math. 25: 14-30

Aanmelden: via de website

Datum: donderdag 24 november,
26 januari en 16 februari

Tijd: 10.00 – 11.30 uur

Plaats: Emmaüskerk

Inleider: ds. Philip Spaa

Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861

13. Zincafé 2: Filmavond met 3-gangen diner



We beginnen deze avond om 17.00 uur met een drankje en daarna wordt om 17.30 uur een overheerlijk 3-gangen diner geserveerd, bereid door het team van de Zevende Hemel. Wie al eerder dit ook meegemaakt heeft, weet hoe er gesmuld werd en hoe gezellig het was met elkaar te eten.



Na de maaltijd gaan we de film "Honeyland" bekijken. De ongetrouwde bijenhouster Hatidze woont in een verlaten dorp in Noord-Macedonië, waar ze haar zieke, oude moeder verzorgt en leeft van de verkoop van de honing. Tot op een dag een rumoerige familie arriveert met een oude caravan, zeven onhandelbare kinderen en een kudde koeien, de voorbode voor het naderende einde van Hatidze's oude leven.

Een actuele parabel van grootse proporties over eenvoudig in balans leven met je omgeving, tegenover chaos, die wordt aangewakkerd door zelfoverschatting en exploitatie.

De film zal zonder onderbreking vertoond worden. Daarna is er alle gelegenheid om onder het genot van een drankje het gesprek met elkaar aan te gaan.

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 25 november
Tijd: 17.00 uur maaltijd;
start film 19.30 uur
Plaats: Catharijnenecentrum
Kosten: € 10,00 (incl. drankjes)
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698

14. Jouw naam genoemd, in het licht, voor altijd



Lezing- en gespreksavond over het verlies van een kind en onvervulde kinderwensen

Het (vroegtijdig) verliezen van een kind, maar ook het niet in vervulling gaan van een kinderwens zijn twee enorme verliezen met grote impact. Hoe iemand met dit verlies omgaat heeft niet alleen te maken met de omstandigheden waarin iemand op dat moment verkeert maar ook met eerdere verliessituaties en het gezin van herkomst: hoe ben je welkom geheten en hoe werd er omgegaan met verliezen?

We staan deze avond stil bij het verlies van een kind en 'levend verlies', verlies zonder 'einde' zoals het in duigen vallen van toekomstverwachtingen, onvervulbare verlangens naar een gezin, het niet krijgen van een broertje of zusje of kleinkind.

16 Welke vragen leven er en wat is er nodig, wat geeft mensen veerkracht om verder te gaan en om te gaan met confrontaties, triggers die het (eerdere) verlies raken. Het verliezen van dromen en verlangens is moeilijk bespreekbaar. Hoe kun je daar toch ruimte voor maken? Hoe kun je vanuit je geloof daarin tot steun zijn en welke rituelen, symbolen kunnen troosten?

Deze avond vindt plaats in aanloop naar Wereldlichtjesdag (2^e zondag in december). Op deze dag worden niet alleen kinderen herdacht die al voor de geboorte of heel jong zijn gestorven. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkomen, blijven voor iedereen aanwezig of het nu al lang of juist nog maar heel kort is geleden.

We vragen Julia Borsboom om deze avond iets te vertellen over de achtergrond en symboliek van het monument voor te vroeggeboren kinderen op de begraafplaats in Barneveld. Zij is een van de ontwerpers van deze kleurrijke plaats van troost.

De lezing- en gespreksavond wordt gegeven door: Sonja Rippen, uitvaartvoorganger St. Lucasparochie en verliesbegeleider. Zij studeerde 'Omgaan met verlies' bij Opleidingen Land van Rouw te Nijmegen.

Aanmelden: via de website

Datum: donderdag 8 december

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Catharijnen centrum

Inleidster: Sonja Rippen

Kosten: € 5,00

Contactpersoon: Marja Fransen; tel 06-15238448

15. Geloof je dat?!

Tieners, jongeren en geloven

door Marieke den Braber



Voor wie?

Voor iedereen die iets met tieners en jongeren heeft: ouders, gemeenteleden, docenten, familieleden.

Inhoud:

Hoe kom en blijf je met tieners en jongeren in gesprek over geloven?

Twee avonden om samen je ervaringen te delen, tips & tricks uit te wisselen, en wellicht ook wat nieuwe handvatten te krijgen. Er is inbreng van iedereen, dus ook van tieners en jongeren zelf.

De eerste avond denken we vooral na over je geloofsweg, en wat daarin voor jou belangrijk is/was. De tweede avond kijken we naar de mogelijkheden van muziek en proberen we wat kansen voor gesprek met elkaar uit.

Kun je één, maar niet beide avonden? Kom dan ook gerust!

Aanmelden: via de website

Datum: maandag 23 januari en
dinsdag 31 januari

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Emmaüskerk

Inleider: Marieke den Braber

Contactpersoon: Henk Kwant; tel 06-29527490

16. Bijbel vertalen: proef en sidder door Adriaan Plantinga



Onlangs verscheen een nieuwe Bijbelvertaling. Wat is er gewonnen, en wat gaat er verloren als je de aloude teksten in nieuwe taal overbrengt? Kijk en vergelijk. Neem een eigen Bijbel mee.

Aan de hand van psalm 91 en van de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) komen wij verschillen op het spoor. Van de brontekstgetrouwe (maar soms moeilijk te begrijpen) *Naardense Bijbel* via *Bijbel in gewone taal* tot en met de meest recente *vertaling van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap*. En als klap op de vuurpijl de vrije, van geloofskracht dampende geloofstaal van Huub Oosterhuis in *150 psalmen vrij*.

*Het touw dat je nekt maak ik los
en je staat weer, in ere.
Ik geef je de aarde opnieuw in lengte van dagen.
Dat je mag zien de grote bevrijding
van allen die leven op aarde.*

H. Oosterhuis

Aanmelden: via de website

Datum: dinsdag 24 januari
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Plaats: Emmaüskerk
Inleider: Adriaan Plantinga
Contactpersoon: Edzo Meerman; tel 06-51262648

17. Mag het ietsje meer zijn?

door ds. Agnes Gilles



Het Avondmaal kent in onze kerk een rijke traditie. Van zittend aan tafels tot lopend of staande in een kring. Met de vorm veranderde ook de betekenis en zelfs de naam: Maaltijd van de Heer.

Wat vieren wij nu eigenlijk aan de Tafel van de Heer? Ds. Gilles wil op deze avond graag de rijkdom van dit sacrament met u delen. Want er is zoveel over te zeggen! In de kerkelijke traditie is de betekenis vaak versmald tot het gedenken van het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Maar er is zoveel meer! En in dat diaconale 'meer' komt de hele wereld in zicht: 'Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn'.

U wordt van harte uitgenodigd om u op deze avond te laten "bijscholen" over het Avondmaal!

Ds. Agnes Gilles is predikant van De Open Hof (PKN) in Ede.

Aanmelden: [via](#) de website

Datum: donderdag 23 februari

Tijd: 20.00 tot 21.15 uur

Plaats: Emmaüskerk

Inleider: ds. Agnes Gilles

Kosten: € 5,00

Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861

18. De gewonde God boekbespreking

door Atzo Nicolai



20

Veel christenen voelen zich ongemakkelijk bij de manier waarop gangbare opvattingen ten aanzien van het kruis over verzoening spreken. Tegelijk weten ze niet wat ze daarvoor in de plaats moeten stellen. Het kruis staat centraal en is fundamenteel, maar wat het nu precies betekent... Met dit boek hoopt Samuel Wells te bereiken dat je die onzekerheid in kunt ruilen voor een overtuiging en het gevoel dat je iets nieuws ontdekt. Dat doet hij door de betekenis van Jezus' kruisiging aan de hand van beelden en motieven uit het Oude Testament, de Brieven en de Evangelien te verkennen. Zo laat hij zien hoe God tot het uiterste gaat om in Christus met ons te zijn.

We bespreken dit boek tijdens de veertigdagentijd. Daar is het zeer geschikt voor want, behalve dat het thema past in deze tijd, is er bij dit boek ook een leesplan met vragen en gebeden beschikbaar. Vragen die uitnodigen ervaringen uit je eigen leven te delen en vragen die uitnodigen tot nadenken. Zo worden we geholpen op een goede manier toe te leven naar Pasen.

Aanmelden: [via](#) de website

Datum: maandag 27 februari, 13 maart en 27 maart.

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Emmauskerk

Inleider: ds. Atzo Nicolai

Contactpersoon: Corien Maatjes; tel 06-17906660

19. De sociale opdracht van de kerk door diaken Rini Bouwman



Als gelovige mensen leven en staan we midden in de maatschappij. De vraag kan dan ook rijzen wat de kerk vindt van allerlei zaken in de maatschappij. Het gaat dan over zaken die in de politiek en de maatschappij spelen, inclusief de inrichting van onze maatschappij. Kort gezegd gaat het over de vraag wat een goede gemeenschap is. Hebben de kerken daar een antwoord op?

De Rooms-Katholieke kerk kent een zogenaamde Katholieke Sociale Leer. Daarin staan een aantal principes verwoord die voor ons van belang kunnen zijn. Ze kunnen je misschien helpen een mening te vormen over zaken die in onze wereld spelen.

We gaan in deze lezing kijken wat de principes zijn van de Katholieke Sociale Leer en met elkaar praten of die ons aanspreken of niet.

Aanmelden: via de website

Datum: donderdag 9 maart
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Catharijnen centrum
Inleider: Rini Bouwman
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698

20. Zorg voor de aarde

door Roland Putman (ofm) en
Felix van Hulsen (ofs)



Aan de hand van Laudato Si' willen we ons bezinnen op een franciscaans antwoord op de 'klimaat- en andere crises': over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis.

Ontdek met ons de inhoud, reikwijdte en aangrijpende diepgang van deze Laudato si' o mi Signore-encycliek. De bewogenheid en in beweging zettende woorden en werkingen van paus Franciscus hebben op velen hun uitwerking.

Overweeg bij jezelf: 'Een ecologische benadering sluit ook altijd een sociale benadering in om zowel de kreet van de aarde als de kreet van de armen te horen' (Laudato Si' n°49).

'Het heelal ontwikkelt zich in God, die het geheel vervult. Er is dus een mysterie te aanschouwen in een blad, een pad, de dauw, het gelaat van een arme. Het ideaal is niet alleen van uiterlijkheid naar innerlijkheid te gaan om het handelen van God in de ziel te ontdekken, maar er ook toe te komen Hem te ontmoeten in alle dingen' (Laudato Si' n°233).

Wij hopen dat deze avond zowel tot spirituele motivatie als tot eigen praktische bijdragen van zorg voor de aarde als ons gemeenschappelijk thuis kan leiden.

Deze avond zal worden ingeleid door leden van de franciscaanse werkgroep GVES: Gerechtigheid, Vrede en Eenheid van de Schepping

Aanmelden: via de website

Datum: woensdag 22 maart
Tijd: inloop 19.15 uur, start 19.30 uur
Plaats: Catharijnen centrum
Inleiders: Roland Putman (ofm) en
Felix van Hulsen (ofs)
Kosten: € 5,00
Contactpersoon: Marja Fransen; tel 06-15238448

21. Zincafé 3: Marc Chagall en de ramen van het Hadassah ziekenhuis door Ben Piepers



Marc Chagall, laatste ontwerp raam Levi

De ramen van de synagoge in het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem zijn ontworpen door Marc Chagall. Het zijn twaalf kleurrijke ramen vol symboliek. Ze gaan over de twaalf zonen van Jacob op wie de twaalf stammen van Israël teruggaan. Chagall heeft zich onder meer laten inspireren door het verhaal van Jacob, die op zijn sterfbed zijn twaalf zonen zegent.

Het is fascinerend dat Chagall de twaalf stamhouders zonder menselijke figuren - dat was verboden door de opdrachtgevers - zo creatief en inhoudelijk sterk heeft verbeeld.

Ben Piepers houdt een korte inleiding over het ontstaan van deze ramen, de bijbelse achtergrond en de rede van Marc Chagall bij de opening in 1962. Naast de ramen zelf zullen een aantal voorstudies te zien zijn. Dat biedt een inblik in het creatieve proces van de kunstenaar Marc Chagall. Er is enige ruimte voor interactie.

De voordracht in het Zincafé wordt gehouden door Ben Piepers, theoloog, die zich verdiept heeft in moderne kunst.

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 31 maart
Tijd: inloop 19.30 uur,
start presentatie 20.00 uur
Plaats: Catharijnen centrum
Inleider: Ben Piepers
Kosten: € 5,00 incl. koffie-thee-drinkje
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698

22. Excursie Synagoge Enschede en Syrisch Orthodox Klooster in Glane



In Enschede staat een prachtige en unieke synagoge. Het rijksmonument ziet er van buiten al bijzonder uit. Van binnen is het nog veel mooier; met glas-in-lood ramen, mozaïeken en Thorarollen.

Het centrale deel van het gebouw omvat de grote sjoel, de dagsjoel en de kerkenraadskamer. Het gebouw is in de Tweede Wereldoorlog intact gebleven omdat het (wrede ironie) gebruikt werd door de Sicherheitsdienst. Na de oorlog werd het gebouw weer als synagoge in gebruik genomen.

We worden om 10.30 uur ontvangen met koffie-thee met koosjere lekkernij en krijgen een uitgebreide rondleiding. Na de rondleiding kunnen we genieten van een Joodse lunch.

24



Daarna vertrekken we naar het Syrisch-Orthodoxe klooster in Glane. Pater Sait, die zelf uit Syrië komt, zal tijdens de rondleiding vertellen over deze gemeenschap. We bezoeken de kapel, het mausoleum, de kathedraal en de begraafplaats. De omvang van het complex zal ons verbazen, maar ook hun geloof, dat veel dichterbij ons geloof staat dan we wellicht voor mogelijk houden.

Na koffie-thee vertrekken we om ca. 16.00 uur weer naar Barneveld.

Aanmelden: [via](#) de website

Datum: woensdag 19 april
Tijd: dagexcursie 9.00 – 17.15 uur
Plaats: Enschede en Glane
(ongeschikt voor rollators)
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 20
Kosten: ca. € 30,00 + reiskosten (carpoolen)
Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861