

Samen Spraak

Programma 2020-2021





Voorwoord

Je bewust worden van je gedachten en gevoelens, in jezelf en in de wereld om je heen, door samen te zijn, elkaar te spreken en te beleven. Vaardigheid en kennis door contact met de ander. Samenspraak levert een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van onszelf en van elkaar met als doel: de groei van iedereen in relatie tot God, tot elkaar, in de dienst en in de samenleving.

Concreet betekent dit dat u kunt meedoen, met Bijbels koken, wandelingen, gespreksgroepen, een leeskring, culturele uitstapjes, lezingen etc. We zijn steeds op zoek naar inspirerende activiteiten waarmee we u van dienst kunnen zijn.

Een veelzijdig programma is het geworden voor het komend jaar.

Welkom in het nieuwe seizoen van Samenspraak!

Praktische zaken:

We streven ernaar actueel te zijn, in te spelen op ontwikkelingen, kansen en vragen uit onze gemeenschappen. Dit programmaboekje is daarbij een prachtig handvat, maar er kunnen af en toe wijzigingen in het programma plaatsvinden, zeker in deze onzekere tijden van Corona. Wij nodigen u van harte uit regelmatig onze website te raadplegen voor actuele informatie en nieuwe of wisselende activiteiten. Uiteraard is dit programma onder voorbehoud samengesteld; wij weten niet of wij altijd de beschikking zullen hebben over een geschikte ruimte voor het aantal mensen dat wij mogen ontvangen.

Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in het programma, zullen wij iedereen die zich inschrijft of zijn interesse kenbaar maakt via de website (**www.samenspraakbarneveld.nl/actueel**) automatisch via e-mail informeren over elke verandering of aanvulling, zo blijft u altijd op de hoogte van de Samenspraak actualiteit.

Inschrijven doet u via de website **www.samenspraakbarneveld.nl**

Bij ieder programmaonderdeel vindt u de link naar het inschrijfformulier. Lukt dat niet, bel dan de contactpersoon die bij het betreffende programma vermeld staat, deze helpt u graag.

Wanneer u **verhindert** bent voor een activiteit waarvoor u zich opgaf, altijd even bellen naar de contactpersoon.

Een aantal activiteiten draagt **kosten** met zich mee, maar de meeste activiteiten die wij aanbieden zijn gratis. Als u een kopje koffie of thee drinkt, rekenen wij € 1,00. Als er een gastspreker is, vragen wij een bijdrage van € 4,00.

Wij hopen dat dit programma u uitnodigt andere mensen te ontmoeten, van elkaar te leren en samen te delen wat u/jou inspireert.

Namens de commissie,
Helma van de Mheen,
Voorzitter interkerkelijke werkgroep Samenspraak

1. Dagboekfragmenten Etty Hillesum



Etty Hillesum was een jonge joodse vrouw, die een dagboek bijhield tijdens de oorlogsjaren 1941-1943. We lezen een aantal dagboekfragmenten om een beeld te krijgen van haar levensvisie en wat die voor ons kan betekenen. In de jaren 1941-1943 maakt Etty Hillesum een grote persoonlijke ontwikkeling door. Ze is een denker, een schrijfster en ze ontwikkelt als niet-religieuze jood een heel eigen omgang met God. Ze weigert haar vijanden te haten. Ze houdt van het leven, ook als ze in Westerbork terecht komt en ze beseft wat haar te wachten staat. Ze wordt in november 1943 vermoord in Auschwitz.

Samen lezen we een aantal fragmenten uit het dagboek van Etty. Deelnemers krijgen deze fragmenten van te voren toe gemaild.

Marijke van den Bos is pastoraal werker bij Emmaüs, een oecumenisch kerkverband in Ede.

Aanmelden: via de website

Datum: donderdag 17 september
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Immanuëlkerk
Deelnemers: maximum aantal 15
Inleider: Marijke van den Bos
Kosten: € 4,00
Contactpersoon: Ali de Boer; tel. 492861

2. Benedictijnse Vespers in St. Catharinakerk



Kapel St. Willibrordsabdij, Doetinchem, foto door Joop van Reeken.

Al eeuwenlang hebben het ochtendgebed en het middaggebed, de Vespers, een belangrijke plaats in de kerkelijke- en kloostertraditie. In deze officie wordt God lof gebracht voor de zegeningen van de dag en wordt zijn zegen gebeden voor de nacht. De Vespers zijn vanuit de traditie verbonden met licht en het reukoffer. Op grond van Bijbelse aanwijzingen, onder meer uit de Psalmen, worden de Vespers gezien als een van de belangrijkste gebedsdiensten van de dag.

In de Benedictijnse kloostertraditie wordt eveneens een bijzondere plaats ingeruimd voor de Vespers. In de Regel van Benedictus staan aanwijzingen hoe deze diensten als het Werk van God, Opus Dei, gevierd dienen te worden. Naast de stilte hebben aandachtig zingen van Psalmen en lezingen uit de Bijbel en de Regel een belangrijke plaats.

4

Al enige jaren bestaat het Barnevelds Benedictijns Beraad. Het Beraad bestaat uit mensen, die regelmatig diepgaand en ontspannen samenspreken en nadenken over de Regel van Benedictus. De Regel is nog volledig van toepassing in de huidige maatschappij. De bijeenkomsten staan onder leiding van een Oblaat (lekenmonnik) die verbonden is aan de Benedictijnse Sint Willibrordsabdij te Doetinchem. Het Benedictijns Beraad heeft in voorgaande jaren met de St. Catharinakerk Benedictijnse Vespers gevierd. Vanwege de grote belangstelling vinden deze Vespers ook in 2020 plaats.

In de St. Catharinakerk worden in het komend najaar van 2020 drie Benedictijnse Vesperdiensten gehouden. Steeds op de laatste zondag van de maanden september, oktober en november. De Vesper in september staat in het licht van het 225 jarig jubileum van de parochie.



In deze Vesperdiensten hebben afwisselend zang, gebed, lezing en stilte een plaats. De zang wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door het St. Caeciliakoor en het Kleinkoor van de St. Catharinakerk, maar samenzang heeft eveneens een grote inbreng in de liturgie. De zang vindt plaats onder leiding van dirigent Carla Schulte.

Waar: St. Catharinakerk
Langstraat 36, Barneveld

Wanneer: zondag 27 september,
zondag 25 oktober
zondag 29 november 2020

Tijd: 17.00 u. – 18.00 u.

3. Pelgrimswandelingen



Na een succesvolle herstart in het vorige seizoen willen we de draad van 'samen wandelen' ook dit jaar weer oppakken. Pelgrimswandelingen zijn wandelingen in de natuur waarbij je de gelegenheid krijgt om tijdens het lopen te reflecteren over zaken die belangrijk voor je zijn en zaken die je (doen) 'bewegen'. Het gaat erom de ander en jezelf te ontmoeten.

Ook de verbinding met de natuur kan iets zijn om je door te laten inspireren, of een onderwerp van meer geestelijke of spirituele aard. Je loopt delen van de route samen met de groep of in tweetallen, maar delen solo, tenzij je dat niet wilt. Je kunt met je 'eigen onderwerp' op pad gaan, maar vanuit de organisatie zullen we ook stof tot nadenken aanreiken. Als dit je aanspreekt en je mee wilt doen, geef je dan op.

De laatste details worden ongeveer 1-2 weken voor de start via email aan de deelnemers bekend gemaakt, maar we stellen ons voor om **per dag tussen de (10)-15-20 kilometer** te lopen. Enige training vooraf is dus wel aan te bevelen. Gezien de ervaringen van vorig jaar, willen we de tocht zo proberen in te richten dat het voor diegenen die niet zover kunnen lopen, mogelijk is om na een gezamenlijke lunch, 'halverwege uit te stappen' en bijv. met het openbaar vervoer terug te gaan.

Verder neemt iedereen zijn of haar eigen lunchpakketje en drinken mee en iets om op te zitten. Neem tevens wat extra geld mee, ingeval we een terrasje aandoen. We kunnen in principe (delen van) etappes van het www.gelukkigerwijspad.nl lopen, maar ook delen van het 'Veluwezwerfpad' zijn nog een optie, of van 'Trage tochten' in de buurt.

Aanmelden: [via](#) de website

- Datum:** zaterdag 3 oktober en 8 mei
Tijd: rond 8.30 uur,
terug rond 17.00 – 18.00 uur
Plaats: wordt nog bekend gemaakt
Deelnemers: minimaal 5 en
maximaal 20 personen
Leiding: Gerald Kersjes
(voor info tel. 06-27047401,
email: gkersjes@gmail.com)
Kosten: OV-kaart + € 5,00 voor routeboekje
Contactpersoon: Helma van de Mheen,
tel. 06-52540853

4. Forever Young? Over oud worden en oud zijn



We willen allemaal zo lang mogelijk vitaal en gezond zijn, maar helaas komt de ouderdom met gebreken en soms eerder dan ons lief is. We halen niet allemaal het ideaal van de 90-jarige die nog fietst of een marathon loopt. Als we oud worden, komt er altijd de fase waarin de slijtage in ons lichaam en onze geest steeds duidelijker wordt.

Hoe bereiden we ons daarop voor? Kunnen we de ouderdom ook omarmen als een fase die bij ons leven hoort en waardevol is? Naast aandacht voor zo lang mogelijk zelfstandig blijven, is er aandacht nodig voor toenemende kwetsbaarheid. De ouderdom is geen levensrest na een hopelijk succesvol en gelukkig leven.

De ouderdom is een eigen levensfase waar we persoonlijk en als samenleving onze weg in moeten vinden. Met nieuwe antwoorden op veranderingen als gevolg van een toenemend aantal ouderen in de samenleving de komende tientallen jaren.

In een interactieve bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over visies op ouder worden, over kwetsbaarheid en waardigheid, over de betekenis van ouderen voor de samenleving.

Inleider ds. Marcel Wielhouwer is ethicus bij Zorgdienstverlening Opella.

Aanmelden: via de website

Datum: maandag 5 oktober
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Immanuëlkerk
Deelnemers: maximum aantal 30
Inleider: ds. Marcel Wielhouwer
Kosten: € 4,00
Contactpersoon: Ali de Boer; tel. 492861

5. Vrouwenbijbelstudiekringen 2020 / 2021



Al jaren zijn er in onze gemeente vrouwen, die met elkaar in gesprek zijn over de Bijbel, over het leven en over persoonlijk geloof.

Er zijn groepen op maandagavond en dinsdagochtend. En er is ook een groep voor jongere vrouwen op woensdagavond.

Het geloof leeft, en met elkaar daarover in gesprek gaan houdt het levend! Dat is wat we met deze groepen graag willen: de Schrift laten spreken in ons leven van nu, elkaar helpen en bemoedigen, en ons geloof zo verdiepen en levend houden.

Ieder die zich wil aansluiten bij deze groepen is van harte welkom!

8

Maandagavondgroep:

Data 5 oktober, 2 november,
7 december, 11 januari,
15 februari, 15 maart,
12 april, 17 mei
Tijd : 20.00 uur
Plaats: Immanuelkerk
Inleider: Ds. Doetie Atema,
tel.06 52025787,
doetieatema@online.nl

Dinsdagochtendgroep:

Data: 6 oktober, 3 november,
8 december, 12 januari,
16 februari, 16 maart,
13 april, 18 mei
Tijd: 9.30 uur
Plaats: Immanuelkerk
Inleider: Ds. Doetie Atema
Contactpersoon: Gré de Gijdt, tel. 0342-415266,
g.j.degijdt@versatel.nl

Woensdagavondgroep:

Data: 7 oktober, 4 november,
2 december, 6 januari,
3 februari, 3 maart, 7 april
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Immanuelkerk
Inleider: Ds. Harmke Heuver
Contactpersoon: Marjan Nikkels, tel. 0342-418337,
m.nikkels@live.nl

6. Zincafé 1: Filmavond



We gaan deze avond de film “**Liefde vader / zoon**” (**Like Father, Like Son**) bekijken.

Een buitengewoon mooie film (de jurykeuze van het filmfestival van Cannes). Babyverwisseling in het ziekenhuis is in meer films de inleiding tot het thema, maar de regisseur van *Like Father, Like Son* werkt het thema heel bijzonder uit. De camera gebruikt hij als een zaklamp die de gevoelens van de hoofdrolspelers goed belicht, zonder dat het melodramatisch wordt. Heel knap. Daarnaast spelen stad en natuur een mooie ‘bijrol’; de wisselende achtergronden versterken het verhaal. Bijzondere karakters, schitterend gefilmd.

Wie niet bekend is met Japans drama - in het land van de Rijzende Zon hebben ze kennelijk minder haast - de film lijkt trager dan een Westerse film. Als je van snelheid houdt, is dit wat lastiger om naar te kijken. Aan de andere kant krijg je in een Japanse film de tijd om alles goed te zien en tot je door te laten dringen.

De film zal zonder onderbreking vertoond worden en duurt 120 minuten. Daarna is er gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar na te praten.

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 16 oktober
Tijd: inloop 19.30 uur,
start film 20.00 uur
Plaats: Catharijnenecentrum
Kosten: gratis (volgens afspraak)
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698

7. Leeskring



Het gewicht van de woorden van Pascal Mercier is het eerste boek dat we lezen. Zelf zegt de schrijver dat hij een hoopvol boek geschreven heeft. 'Een mens is nooit te oud om een nieuw leven te beginnen.' Op zijn 61ste krijgt Simon Leyland - de hoofdpersoon - te horen dat hij nog maar kort te leven heeft. Hij verkoopt zijn uitgeverij en gaat terug naar Londen. Dan blijken in het ziekenhuis foto's verwisseld te zijn. De hersentumor hoort bij een andere patiënt, Leyland lijdt slechts aan zware migraine. Opeens heeft hij een leven na de dood. Na altijd andermans woorden vertaald te hebben, besluit hij eindelijk zijn eigen woorden te zoeken. Hij begint aan een roman.

Als tweede boek lezen we *10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld* van Elif Shafak.

10 De hoofdpersoon Tequila Leila, zoals haar vrienden en klanten haar noemen, wordt vermoord op een vuilnisbelt in Istanbul. In de laatste minuten van haar leven vraagt ze zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Elke minuut brengt een nieuwe herinnering: aan de smaak van het pittige geitenstoofvlees uit haar kindertijd, aan de geur van de koffie met kardemom die ze deelde met haar geliefde, aan de stank op straat bij het bordeel waar ze werkte. Maar vooral herinnert ze zich haar vrienden, de bonte verzameling mensen die haar nooit zullen laten vallen en die nu wanhopig naar haar op zoek zijn.

Het derde en vierde boek worden gaandeweg het seizoen vastgesteld.

Aanmelden: via de website

Data: dinsdag 13 oktober, 1 december, 9 februari en 13 april

Tijd: 19.30 -21.00 uur

Plaats: Museum Nairac,
Brouwerstraat 1, tel 415666

Inleider: Helma van de Mheen

Contactpersoon: Ali de Boer; tel. 492861

8. Excursie naar Deventer Etty Hillesum Centrum + stadswandeling



Overal in Nederland en daarbuiten zijn lezingen, voorstellingen en cursussen die over Etty Hillesum en haar levenswijsheid gaan. Zij woonde in Amsterdam en begon in 1941 een dagboek te schrijven. In dit dagboek beschrijft ze haar gevoelens, alledaagse ervaringen en gedachten. Later verhuisde zij naar kamp Westerbork waar ze probeerde haar joodse lotgenoten die wachtten op transport naar Polen te helpen. In september 1943 werd zij met haar ouders en haar broer Mischa door de nazi's gedeporteerd naar concentratiekamp Auschwitz, waar ze op 30 november 1943 op 29-jarige leeftijd omkwam. Veel werken van haar zijn bewaard gebleven. Onder begeleiding bekijken we een overzicht van de werken die in het Centrum zijn tentoongesteld.

Een stadswandeling door de stad Deventer is een bijzondere ervaring. De wandeling is een kennismaking met de middeleeuwse straatjes en steegjes in het oude handelshart van de stad, het Bergkwartier, en leidt je langs de topstukken van het Noordenbergkwartier, zoals de Grote of Lebuinuskkerk en het oudste stenen woonhuis van Nederland. We maken o.l.v. een gids een wandeling door deze mooie, oude stad.

Programma:

10.00 aankomst in Deventer
10.30 koffiedrinken in Etty Hillesum Centrum
11.00 rondleiding in dit Centrum
12.30 – 13.45 lunch op eigen gelegenheid (kan evt ook in het Etty Hillesum Centrum)
14.00 stadswandeling o.l.v. een gids
15.30 einde wandeling, reis naar huis of nog even verblijven in de stad

T.z.t. wordt er contact opgenomen over de reis naar Deventer.

Aanmelden: via de website

Datum: zaterdag 17 oktober
Tijd: vertrek tussen 8.30 en 9.00 uur
Plaats: volgt nog
Deelnemers: Minimum 10, maximum 20
Kosten: voor E.H.Centrum (incl.koffie) en stadswandeling ± € 15,00
Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861

9. Een uitnodigende kerk Leo Fijen



Kansen voor een uitnodigende kerk. Daarover komt Leo Fijen, tv-presentator en auteur van spirituele boeken, praten in Barneveld. Aan de hand van tien concrete richtingwijzers, met telkens aansprekende voorbeelden die door iedere kerk nagevolgd kunnen worden.

Leo Fijen, zelf actief in Maartensdijk, ziet in zijn eigen kerk hoe je uitnodigend kunt zijn en geeft daarnaast ook boeken uit. Op dit moment is zo'n boek een internationale bestseller. "Als God renoveert" is de titel. Ook daar haalt de tv-presentator zijn inspiratie uit voor een uitnodigende kerk. Het kan echt, we moeten willen om met de kerk weer relevant te worden in het leven van mensen.

12

Kom naar deze avond als de kerk u aan het hart gaat en laat u verrassen door nieuwe voorbeelden en inspirerende richtingwijzers.

Aanmelden: via de website

Datum: maandag 26 oktober
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Catharijne Centrum
Inleider: Leo Fijen
Kosten: € 4,00
Contactpersoon: Ali de Boer; tel. 492861

10. Ochtendkring over “Rebible”



Ook dit jaar is er een vervolg op de ochtendkring. Tijdens 4 ochtenden willen we met elkaar gedeeltes lezen uit het boek van Inez van Oord “Rebible”. In dit boek gaat zij in gesprek met haar broer Jos die theoloog is en probeert zij de oeroude verhalen uit de bijbel opnieuw tot leven te brengen. Zo bouwt ze voort op de traditie van aandachtig lezen, interpreteren en doorvertellen. De schoonheid van spiritualiteit komt zo dichtbij.

Waarom liep Jezus over het water? Is de slang uit het paradijs wel zo slecht? Is het echt gebeurd en is dat belangrijk? Dit zijn enkele vragen die we aan de hand van dit boek met elkaar willen bespreken. Het is het handigst als deelnemers het boek gelezen hebben.

Aanmelden: via de website

Datum: donderdag 29 oktober,
26 november, 28 januari
en 4 februari

Tijd: 10.00 – 11.30 uur

Plaats: Immanuelkerk

Inleider: ds. Philip Spaa

Contactpersoon: Ali de Boer; tel. 492861

Planning activiteiten Samenspraak 2020-2021

<i>Datum</i>	<i>Activiteit</i>	<i>Locatie</i>
17-9-2020	Dagboekfragmenten E.Hillesum	IK
27-9-2020	Benedictijnse Vesper	CP
3-10-2020	Pelgrimswandeling	
5-10-2020	Forever Young	IK
5-10-2020	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	IK
6-10-2020	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	IK
7-10-2020	Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond	IK
13-10-2020	Leeskring	Nairac
16-10-2020	Zincafé 1: Filmavond	CP
17-10-2020	Excursie Deventer	
25-10-2020	Benedictijnse Vesper	CP
26-10-2020	Een uitnodigende kerk - Leo Fijen	CP
29-10-2020	Rebible - Ochtendkring	IK
2-11-2020	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	IK
3-11-2020	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	IK
4-11-2020	Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond	IK
5-11-2020	Een vakantie met zorg en aandacht	IK
6-11-2020	Bijbels koken	
15-11-2020	Psalmproeverij - Frans Croonen	CP
26-11-2020	Rebible - Ochtendkring	IK
29-11-2020	Benedictijnse Vesper	CP
1-12-2020	Leeskring	Nairac
2-12-2020	Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond	IK
4-12-2020	Zincafé 2: Filmavond + diner	CP
7-12-2020	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	IK
8-12-2020	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	IK
6-1-2021	Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond	IK
11-1-2021	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	IK
12-1-2021	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	IK
13-1-2021	Oog in oog - Kick Bras	IK
26-1-2021	Vragen rond het levenseinde	IK
28-1-2021	Rebible - Ochtendkring	IK

Datum	Activiteit	Locatie
3-2-2021	Oog in oog - Kick Bras	IK
3-2-2021	Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond	IK
4-2-2021	Rebible - Ochtendkring	IK
9-2-2021	Leeskring	Nairac
15-2-2021	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	IK
16-2-2021	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	IK
18-2-2021	Glimp van de hemel	CP
24-2-2021	Oog in oog - Kick Bras	IK
3-3-2021	Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond	IK
5-3-2021	Zincafé 3: Over vasten	CP
15-3-2021	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	IK
16-3-2021	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	IK
16-3-2021	Weg van de harp	IK
19-3-2021	Koken in vastentijd	
23-3-2021	Het doel 'heiligt' de middelen	IK
7-4-2021	Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond	IK
8-4-2021	Maria als moeder van Jezus	CP
12-4-2021	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	IK
13-4-2021	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	IK
13-4-2021	Leeskring	Nairac
22-4-2021	Maria als moeder van Jezus	CP
8-5-2021	Pelgrimswandeling	
17-5-2021	Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond	IK
18-5-2021	Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend	IK

IK = Immanuelkerk
 CP = Catharijne Centrum

11. Een vakantie met zorg en aandacht in 2021



Op donderdag 5 november 2020 is er een informatieavond over de mogelijkheid als vrijwilliger of gast deel te nemen aan een vakantie die het Vakantiebureau van de PKN organiseert voor mensen, die vanwege hun leeftijd, gezondheid en/of lichamelijke beperking niet meer zelfstandig op vakantie kunnen of durven. Enkele gasten en vrijwilligers die in het afgelopen jaar zo'n vakantie week hebben meegemaakt, zullen op deze avond over hun ervaringen vertellen.

We nemen met elkaar de verschillende locaties door, waar ook in het komende jaar weer mensen welkom zijn om samen vakantie te vieren. In een nieuwe gids voor 2021 staan alle mogelijkheden vermeld.

We proberen voor 2021 ook weer een vakantie week met meerdere gasten en vrijwilligers uit Barneveld te plannen.

Natuurlijk kunt u als gast of vrijwilliger ook voor een andere vakantie week kiezen. In ieder geval bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan zo'n prachtige week vol vakantie vreugde, zorg en aandacht voor elkaar.

Hebt u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met :

Doetie Atema	doetieatema@online.nl tel.06- 52025787
Emke Nouse	embe52@hotmail.com tel 423598

Datum: donderdag 5 november 2020

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Immanuelkerk

12. Bijbels koken



Als je:

- van koken houdt
- niet van koken houdt, maar wel van lekker eten en goede verhalen
- iets durft te eten wat je nog niet eerder hebt gegeten
- van gezelligheid en diepgang houdt

dan is het wel iets voor je om op **vrijdag 6 november** samen met anderen 'Bijbels' te koken.

De recepten gaan terug naar de tijd van de Bijbel. Wat at Abraham? Wat at een boer in de tijd van Jozef of Jezus? Laat je verrassen door een variatie aan ingrediënten!

We maken een driegangenmenu met verschillende gerechten per gang, en tijdens het koken zullen er al hapjes zijn.

De recepten variëren van heel makkelijk (veel snijwerk) tot 'je moet het recept stap voor stap goed volgen'. Per gerecht gaat een groepje aan de slag. Dus ook als je nog nooit hebt gekookt (maar wel van lekker eten houdt) is het leuk om mee te doen, want het kan niet fout gaan!

Tijdens het eten zullen de verhalen klinken die bij de recepten horen.

Aanmelden: via de website

Datum:	vrijdag 6 november
Tijd:	17.30 uur
Plaats:	gezellige huiskeuken van Colinda en Helma
Deelnemers:	maximaal 10 personen
Kosten:	€ 10,00 (incl. drankjes)
Gastvrouwen:	Colinda Hooijer en Helma van de Mheen
Contactpersoon:	Helma van de Mheen; tel. 06-52540853

13. Psalmproeverij Spirituele tapas



In het hart van de bijbel zit het boek Psalmen. Honderdvijftig gedichten die gaan over jouw en mijn leven. Blijdschap, vertrouwen, troost, dankbaarheid, zoeken, worstelen, klagen: alles zit er in.

In een psalmproeverij gebeurt hetzelfde als op een kaasplankje of in een bierproeverij. Je leert wat, je proeft wat, je leert verschil zien en smaken onderscheiden. We lezen stukjes uit verschillende psalmen en kijken waar die raken aan jouw leven van vandaag. Spirituele tapas dus!

De psalmproeverij is geschikt voor zowel de beginnende als gevorderde psalmproever. Een prima recept voor een inspirerende en bezielende zondagmiddag.

18 Frans Croonen is geestelijk begeleider, coach en docent bij *Zin en Zijn* en proeft al psalmen sinds zijn tienerjaren.

Aanmelden: via de website

Datum: zondagmiddag 15 november
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Catharijne Centrum
Inleider: Frans Croonen
Kosten: € 4,00
Contactpersoon: Ali de Boer; tel. 492861

14. Zincafé 2: Filmavond met 3-gangen diner



We beginnen deze avond om 17.00 uur met een drankje en daarna wordt om 17.30 uur een overheerlijk 3-gangen diner geserveerd, bereid door het team van de Zevende Hemel. Wie afgelopen seizoen dit ook meegemaakt heeft, weet hoe er gesmuld werd en hoe gezellig het was met elkaar te eten.

Na de maaltijd gaan we de film “**Il y a longtemps que je t'aime**” bekijken, een film van debuterend regisseur Philippe Claudel.

Juliette Fontaine (*Kristin Scott Thomas*) komt na 15 jaar vrij uit de gevangenis, waar ze verbleef wegens moord. Haar jongere zus Léa (*Elsa Zylberstein*) neemt haar in huis, zolang Juliette nog geen eigen woning heeft. Ze hebben in de afgelopen 15 jaar nauwelijks contact met elkaar gehad, waardoor ze elkaar weer opnieuw moeten leren kennen. Juliette went heel langzaam weer aan het leven in de vrije wereld en gaat met behulp van de plaatselijke politicommissaris en maatschappelijk werk op zoek naar een baantje. Het leven van Léa staat echter behoorlijk op z'n kop. Haar man Luc (*Serge Hazanavicius*) kan maar moeilijk accepteren dat er een ex-gevangene in zijn huis woont. Léa wil weten waarom Juliette 15 jaar geleden de moord pleegde. Maar Juliette is zeer zwijgzaam en vertelt nauwelijks iets over haar daad. Het gaat in deze film over onvoorwaardelijke familieliefde en ook over de verschillende manieren waarop mensen zichzelf gevangen kunnen houden.

Er is een ontroerende ontknoping waar zeker over na te praten is.

De film zal zonder onderbreking vertoond worden en duurt 112 minuten. Daarna is er alle gelegenheid om onder het genot van een drankje het gesprek met elkaar aan te gaan.

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 4 december
Tijd: 17.00 uur maaltijd;
start film 19.30 uur
Plaats: Catharijnen centrum
Kosten: € 10,00 (incl. drankjes)
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698

15. Oog in oog - Kick Bras Boekbespreking door Atzo Nicolai



De titel van dit boek komt uit een brief van Paulus: 'Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog'. Het gaat over het verlangen naar innige verbondenheid met God. Over de ervaringen van mensen die een glimp van helderheid en inzicht hebben ontvangen in het goddelijk mysterie. Dat kunnen mystieke ervaringen genoemd worden die soms verwoord worden in teksten of in kunst verbeeld. In dit boek wordt een aantal van zulke teksten en kunstwerken geboden.

In korte hoofdstukken worden aspecten van de rijke mystieke traditie aan de orde gesteld. Het geeft zo een mooi overzicht van wat christelijke mystiek inhoudt.

Gedurende drie avonden zullen we een aantal van die hoofdstukjes lezen en die verbinden met onze eigen ervaringen. Want dat is waarom de mystici schreven over hun ervaringen: om ons te helpen bij onze eigen weg met en naar God toe.

Het is de bedoeling dat deelnemers dit boek van Kick Bras zelf aanschaffen. In een kopie komen de afbeeldingen van de kunstwerken niet tot hun recht. Het is een mooi bezit, ook als naslagwerk. Om verder in te lezen, want drie avonden zijn te kort voor dit rijke boek.

Aanmelden: [via](#) de website

Datum: woensdag 13 januari,
3 februari en 24 februari
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Immanuelkerk
Inleider: ds. Atzo Nicolai
Contactpersoon: Elly Petersen, tel. 06-27257807

16. Vragen rond het levenseinde



Marinus van den Berg zal met de aanwezigen in gesprek gaan over de vragen en de dilemma's rond het levenseinde van mensen die gaan sterven. Wat zijn de vragen van deze mensen en wat zijn de vragen van hun naasten? Wat en wie kan hen steunen en wat kan storen? De wens om de regie in handen te houden of te nemen neemt toe. Waarom is dat en hoe komt dat?

Marinus van den Berg werkte als pastor/geestelijk verzorger in verpleeghuizen in Apeldoorn, Almelo, Rotterdam en in een hospice. Hij is nu met emeritaat, leeft in nawerktijd maar niet zonder werk! Hij publiceerde o.a. *Meegaan tot het einde* en *Ode aan de eenzaamheid* (uitgeverij ten Have, Utrecht)

Aanmelden: via de website

Datum: dinsdag 26 januari
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Immanuelkerk
Inleider: Marinus van den Berg
Kosten: € 4,00
Contactpersoon: Ali de Boer; tel. 492861

17. Een glimp van de hemel Rembrandt als bijbels theoloog



Ds. Jan Riemersma, auteur van het boek *Een glimp van de hemel*, vertelt in woord en beeld over de diepere laag in Rembrandts schilderijen. Hij belicht het bijbels-theologische aspect van Rembrandt en hoe dit met zijn werk en persoonlijk leven verweven was.

Riemersma geeft enerzijds uitleg over de compositie van ieder kunstwerk, anderzijds gaat hij in op het religieuze aspect van de afgebeelde scene. Hierbij vermeldt hij de bijbehorende bijbelpassages en maakt hij gebruik van citaten van andere schrijvers. Verder laat hij zien hoe Rembrandt in zijn werken iets van God laat oplichten. Ook Rembrandts knappe psychologische kijk op de mens komt naar boven.

Samen met ons gaat hij op zoek naar het geheim van Rembrandt. U kunt het boek (160 blz gebonden) deze avond ook inkijken en zelfs aanschaffen.

Jan Riemersma (1956) was gemeentepredikant en daarna ouderenpastor in Sliedrecht.

Aanmelden: via de website

Datum: donderdag 18 februari
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Inleider: ds. J Riemersma
Kosten: € 4,00
Contactpersoon: Elly Petersen, tel. 06-27257807

18. Zincafé 3: Over vasten



Dit is al weer het laatste Zincafé van dit seizoen. En omdat deze in de VASTEN of in de 40-dagentijd valt lijkt het ons goed eens aandacht te besteden aan wat "vasten" eigenlijk inhoudt.

We herinneren ons vast nog wel ons snoeptrommeltje, waarin we alles netjes hadden bewaard.

Zelfbeheersing leren...

De Veertigdagentijd is een tijd van versobering en verstilling. Toen het volk Israël veertig jaar lang door de woestijn trok, werd er ongelooflijk gemopperd tegen Mozes. Er wordt weleens gezegd: "stop met klagen". Natuurlijk mag je best klagen bij serieuze problemen, in de bijbel vind je een heel boek vol Klaagliederen.

Maar voor nu in de Veertigdagentijd de vraag: "kan ik wat moeilijk is en pijn doet in mijn leven op een betere manier tot me nemen?" Aandachtiger, geduldiger, ruimhartiger wellicht, helderder, opgeruimder..? Op deze vragen zullen we ingaan deze avond.

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 5 maart
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Catharijnenecentrum
Kosten: koffie/drankje
Inleider: Riet Borsboom en Helma van de Mheen
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698

19. “ Weg van de harp” door Regina Ederveen



Over de legendarische harpiste Rosa Spier (1891-1967)

Regina laat in dit concertprogramma fragmenten horen uit de aangrijpende maar vaak ook humoristische brieven en dagboeken die door Rosa Spier zelf zijn geschreven. Ze gaan over haar roerige leven, haar ervaringen met de harp en de medemens. Dit alles wordt afgewisseld door prachtige harpsolo's die Regina laat horen op haar gouden pedaalharp uit 1911. Een intiem programma dat een mooi tijdsbeeld laat zien van de mens en musicus Rosa Spier, met zeer gevarieerde muziek, van Barok tot Flamenco! En.....vol Joodse humor.

24

Geboren in een arm Haags gezin anno 1891 zag het er totaal niet naar uit dat *Rosa Spier* ooit de zo gevierde harpiste van het Concertgebouw Orkest zou worden. Met passie en wilskracht behaalde ze al voor de Tweede Wereldoorlog grote successen en speelde voor uitverkochte zalen in Europa. Rosa Spier was Jodin en in de oorlog beleefde ze duistere jaren. Via de Barneveldgroep in kasteel de Schaffelaar kwam ze in het kamp Theresiënstadt terecht zonder te weten waar haar harp gebleven was. Voor altijd getekend overleefde ze deze tragedie en in de na-oorlogse jaren bereikte ze als actief harpiste weer een groot publiek via radio, TV en live-optredens.

Aanmelden: via de website

Datum: dinsdag 16 maart
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Immanuelkerk
Concertgever: Regina Ederveen
Kosten: € 4,00
Contactpersoon: Ali de Boer; tel. 492861

20. Koken in Vastentijd



Midden in de Veertigdagentijd, op **vrijdag 19 maart** gaan we samen koken om daarna te proeven hoe goed de Bijbel smaakt! We laten ons verrassen door de ingrediënten en recepten waarmee gewerkt wordt. De bedoeling is om te ervaren dat ook eten in een tijd van matiging smaakvol kan zijn. Achtergronden van het voedsel in Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek van de maaltijd, anekdotes... het komt allemaal langs.

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 19 maart
Tijd: 17.30 uur
Plaats: gezellige huiskeuken van Colinda en Helma
Deelnemers: maximaal 10 personen
Kosten: € 10,00 (incl. drankjes)
Gastvrouwen: Colinda Hooijer en Helma van de Mheen
Contactpersoon: Helma van de Mheen; tel. 06-52540853

21. Het doel 'heilig' de middelen



Artificial Intelligence (AI)

Kunstmatige intelligentie raakt ons leven steeds meer. Zijn wij een speelbal geworden van het moreel van de grote multinationals? Op deze avond willen wij ingaan op de belangen en de grenzen die wij als individu, als christen, als geloofsgemeenschap en als maatschappij kunnen, mogen en moeten stellen aan het toepassen van dergelijke technologieën. Maar we kunnen het ook omarmen en juist een goede richting en toepassing geven die meewerkt aan het Koninkrijk. Hoe is jouw benadering?

Wanneer vormt AI een bedreiging? Kunnen machines of kunstmatige levensvormen de baas over ons worden? Wie is er aansprakelijk als het handelen wordt aangestuurd door een systeem wat middels algoritmes heeft geleerd keuzes te maken? Waar is God in dezen? Creëren wij een nieuwe mens?

De gastspreker zal ons meenemen in de zoektocht naar wat ethisch verantwoord is rondom kunstmatige toepassing. Als voorzitter van de Healthcare Digital Europe, en betrokken bij de Europese Commissie en OECD wordt er ingegaan op de doelstellingen en kaders. Welke christelijke normen en waarden tellen daarin mee?

In het tweede deel zal aan de hand van voorbeelden interactief ingegaan worden op omgang met kunstmatige intelligentie en algoritmes in het werk. Het belooft een boeiende avond te worden die zeer toegankelijk wordt voor een ieder, van docent tot software programmeur, van consument tot ondernemer.

Aanmelden: via de website

Datum: dinsdag 23 maart 2021
Tijd: 20:00 – 21:30
Plaats: Immanuelkerk
Inleider: dhr. Dijkstra
Kosten: € 4,00
Contactpersoon: Henk Kwant; tel 06 2952 7490

22. Maria als moeder van Jezus



Wie kent haar niet? Maria is ongekend populair. Niet alleen bij onze Rooms-katholieke medechristenen. Zij wordt door miljoenen bezongen en de bedevaartsplaatsen in de gehele wereld worden druk bezocht. Haar beeltenissen in welke vorm ook, zijn volop omringd door kaarsen en bloemen. Het is komen en gaan in bijvoorbeeld OLV De Sterre der Zee in Maastricht of in de St. Jan van Den Bosch. Ook merken we dat veel Protestanten kloosters bezoeken.

Dat alles heeft geleid tot de vraag: “flirten” wij niet teveel met Rome? Wij komen gedurende vakanties in overwegend Rooms-katholieke landen heel veel van Maria tegen. Gezinnen lopen in en uit kerken, basilieken en kathedralen. Wat is het “geheim” van Maria? Wat doet zij ons? Wij kunnen er niet omheen daarover na te denken. Zij was er en is er! Bejubeld en aanbeden.

In de eerste bijeenkomst wordt Maria naar voren gebracht. Wat weten we wel en niet over haar? We zien wat de grote schilders hebben voortgebracht, diverse stijlen etc. Hoe werd Maria afgebeeld? Ook luisteren we naar muzikale fragmenten uit o.a. het Gregoriaans, cantates van Bach en de opkomst van de polyfonie. En wat vonden Luther en Calvijn van Maria?

In de tweede bijeenkomst gaan we door met de vraag: wie was Maria? Vanuit de kunstgeschiedenis met pakkende afbeeldingen van haar en muzikale bijdragen van grote componisten als de Palestrina, Charpentier, Anglicaanse traditie, ons liedboek (Maria verzen) en we eindigen met de grootste componist van nu met sacrale muziek van Arvo Part.

Theun Karrenbeld is na zijn pensionering als maatschappelijk werker, orthopedagoog/klinisch psycholoog zich gaan verdiepen in de kunst- en muziekgeschiedenis.

Aanmelden: via de website

Data: donderdag 8 april en 22 april
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Catharijnen centrum
Inleider: Theun Karrenbeld
Kosten: € 4,00 per avond
Contactpersoon: Sandra Rijpma; tel. 493313

No	Overzicht activiteiten Samenspraak 2020-2021
1.	Dagboekfragmenten Etty Hillesum
2.	Benedictijnse Vespers najaar 2020
3.	Pelgrimswandelingen
4.	Forever Young
5.	Vrouwenbijbelstudiekringen 2020-2021
6.	Zincafé 1 Film Like father, like son
7.	Leeskring
8.	Excursie Deventer
9.	Een uitnodigende kerk
10.	Rebible - ochtendkring
11.	Een vakantie met zorg en aandacht in 2021
12.	Bijbels koken
13.	Psalmproeverij
14.	Zincafé 2 Film + maaltijd
15.	Oog in oog - Kick Bras
16.	Vragen rond het levenseinde
17.	Een glimp van de hemel
18.	Zincafé 3 Over vasten
19.	Weg van de harp
20.	Koken in Vastentijd
21.	Het doel 'heiligt' de middelen
22.	Maria als moeder van Jezus

Contactgegevens

Website: www.samenspraakbarneveld.nl

Contactpersonen Commissie Samenspraak

Helma van de Mheen; tel 06-52540853

Philip Spaa (namens predikantenteam);
tel 0342-420817

Sandra Rijpma; tel 0342-493313

Ali de Boer; tel 0342-492861

Riet Borsboom-van der Geer; 0342-401698

Henk Kwant, tel 06-29527490

Elly Petersen, tel 06-27257807





Protestantse Gemeente

Barneveld

Samenspraak

Door de drukte van alledag en onze individualistisch ingestelde maatschappij, is het wenselijk en wellicht ook belangrijk om momenten samen te beleven. Samen met elkaar in gesprek zijn, samen wandelen, sparren, discussiëren, muziek beluisteren, knutselen, lezen of eenvoudigweg luisteren en delen. Uitwisselen wat ons nou echt bezighoudt of luisteren naar de ander met een andere levensstijl of een ander geloof, kan verrijkend zijn. We kunnen leren en genieten van elkaar door open te staan voor nieuwe inzichten.

En of dat nou mag gebeuren door het spelen van een spel, door een knutselactiviteit, door een lange wandeling of door een gespreks- of leeskring, dat is aan jezelf. Bekijk de activiteiten en kies gewoon!

Van harte welkom in het nieuwe seizoen.

Deze uitnodiging geldt niet alleen voor de leden van de Protestantse gemeente Barneveld en de Sint-Lucas parochie Barneveld –Voorthuizen. Deel dit programma gerust met uw burens, vrienden en collega's. Ook zij zijn van harte welkom.

Adressen van locaties:

Immanuelkerk:

Achterdorpstraat 5 (tel 0342-415669)

St. Lucas Parochie: Catharijnecentrum

Langstraat 38 (tel 0342-412050)



s Lucas