

Samen Spraak

Programma 2018-2019



Voorwoord

Een veelzijdig programma is het geworden voor het komend seizoen. Een programma dat ruimte biedt: ruimte voor geloof, ruimte voor twijfel, ruimte voor jong, maar ook voor oud, ruimte voor een gesprek, maar ook voor stilte, voor muziek, voor kunst, voor diepgang. Ruimte om te delen, te leren, en zeker ook om te ontvangen. Kortom: kansen om te ontwikkelen... te groeien. Samen!

Welkom in het nieuwe seizoen van Samenspraak!

Praktische zaken:

We streven ernaar actueel te zijn, in te spelen op ontwikkelingen, kansen en vragen uit onze gemeenschappen. Dit programmaboekje is daarbij een prachtig handvat, maar het giet helaas wel een heel seizoenprogramma in beton. Een jaar vooruit is ogenschijnlijk niet zo lang, maar er kan van alles gebeuren; zo kunnen er ook wijzigingen in het programma plaatsvinden. In onze dynamische, vluchtige wereld is het steeds lastiger gebleken sprekers en cursusleiders lang vooruit vast te leggen. U zult daarom in ons nieuwe programma zien dat er nog open onderdelen zijn. Wij nodigen u van harte uit regelmatig onze website te raadplegen voor actuele informatie en nieuwe activiteiten. Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in het programma, zullen wij iedereen die zich inschrijft of zijn interesse kenbaar maakt via de website (www.samenspraakbarneveld.nl/actueel) automatisch via e-mail informeren over elke verandering of aanvulling, zo blijft u altijd op de hoogte van de Samenspraak actualiteit.

Inschrijven doet u via de website **www.samenspraakbarneveld.nl**

Bij ieder programmaonderdeel vindt u de link naar het inschrijfformulier. Lukt dat niet, bel dan de contactpersoon die bij het betreffende programma vermeld staat, deze helpt u graag.

Wanneer u **verhinderd** bent voor een activiteit waarvoor u zich opgaf, altijd even bellen naar de contactpersoon.

Een aantal activiteiten draagt **kosten** met zich mee, maar de meeste activiteiten die wij aanbieden zijn gratis. Als u een kopje koffie of thee drinkt, rekenen wij € 1,00. Als er een gastspreker is, vragen wij een kleine vrijwillige bijdrage (richtbedrag: € 3,00). U kunt deze bijdrage tijdens de avond in de daarvoor bestemde bus doen.

Wij hopen dat dit programma u uitnodigt andere mensen te ontmoeten, van elkaar te leren en samen te delen wat jou inspireert.

Namens de commissie,

Helma van de Mheen,
Voorzitter interkerkelijke werkgroep Samenspraak

Nieuw: Zondag Live

Of het nu de heetgebakerde asielzoekersvraagstukken zijn, het effect van robotica op ons leven, de klimaatverandering, het internet dat ons leven blijft veranderen, de zorg over ons zorgstelsel, de burn-out en depressie onder jongeren of ... : er speelt veel in onze samenleving dat ons raakt. Direct of indirect, we ontkomen er niet aan, de media berichten er continue over en uw dagelijks werk en leven vragen om het vormen van een mening er over.

Welke invloed heeft ons christelijk geloof daarop? Hoe beïnvloedt ons geloof het vormen van onze meningen en ons dagelijks handelen aangaande deze actuele uitdagingen?

Geïnspireerd door het Evangelie willen wij samen met u naar deze actuele uitdagingen kijken, luisteren en in gesprek gaan.

Daarvoor gaat Samenspraak op initiatief van Atzo Nicolai, in naleving van het succes van de thema-avond 'Voltooid Leven' met Kardinaal Eijk, vier keer per seizoen **Zondag Live** organiseren in het Catharijne Centrum.

We geven het podium aan een bekende Nederlander, een deskundige, die een actueel maatschappelijk thema in relatie brengt tot het Christelijke geloof en gaan met hem/haar en met elkaar hierover in gesprek.

We beloven dat het laagdrempelige, ontspannen bijeenkomsten worden, met een hapje en een drankje, waarbij wij in vorm en inhoud ons richten op alle leeftijden en ons zeker niet beperken tot alleen de leden van onze (aan Samenspraak deelnemende) kerken. Nee, juist verwelkomen we pluriformiteit; neem vrienden en kennissen mee en laten we het samen levendig maken op 'Zondag Live'.

Het eerste Zondag Live programma vindt u in dit boekje. Actuele informatie en verdere invulling van het Zondag Live programma publiceren wij op www.samenspraakbarneveld.nl en krijgt u automatisch per e-mail toegestuurd door u aan te melden op: www.samenspraakbarneveld.nl/actueel.

1. Vrouwenbijbelstudiekringen 2018 / 2019



Al jaren zijn er in onze gemeente vrouwen die met elkaar in gesprek zijn over de Bijbel, over het leven en over persoonlijk geloof. Er zijn groepen op maandagavond en dinsdagochtend en er is ook een groep voor jongere vrouwen op woensdagavond.

Het geloof leeft en met elkaar daarover in gesprek gaan houdt het levend!

Dat is wat we met deze groepen graag willen: de Schrift laten spreken in ons leven van nu, elkaar helpen en bemoedigen, en ons geloof zo verdiepen en levend houden.

Ieder die zich wil aansluiten bij deze groepen is van harte welkom!

Maandagavondgroep:

Data: 24 september, 22 oktober,
19 november, 17 december
21 januari, 18 februari, 18 maart,
8 april, 13 mei

Tijd : 20.00 uur

Plaats : Immanuelkerk

Inleider: ds. Doetie Atema;
tel. 06 52025787;
doetieatema@online.nl

Dinsdagochtendgroep :

Data: 25 september, 23 oktober,
20 november, 18 december
22 januari, 19 februari, 19 maart,
9 april, 14 mei

Tijd: 9.30 uur

Plaats: Immanuelkerk

Inleider: Ds. Doetie Atema

Contactpersoon : Gré de Gijdt; tel. 415266;
g.j.degijdt@versatel.nl

Woensdagavondgroep

Data: 26 september, 17 oktober,
14 november, 19 december,
16 januari. 20 februari, 20 maart,
17 april, 15 mei en 19 juni.

Tijd: 20.00 - 21,30 uur

Plaats: Immanuelkerk

Inleider: ds. Harmke Heuver en kringleden

Contactpersoon: Marjan Nikkels; tel. 418337;
m.nikkels@live.nl

2. Geloofscursus voor iedereen die meer wil weten.....7+1



Geloven, wat is dat eigenlijk?

Wat is de Bijbel voor een boek?

Wie is God?

Wat zei Jezus?

Wat is bidden?

Hoe laat je zien dat je gelooft?

Zomaar wat vragen die je bezig kunnen houden in het geloof. Voor al deze vragen en meer is er de cursus 7+1.

De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten van een avond en 1 bijeenkomst van een hele dag. In 7+1 stappen neemt de cursus u mee langs de hoofdthema's van het christelijk geloof. Een pelgrimstocht langs verhalen uit de Bijbel.

De bijeenkomsten zijn opgezet volgens een oud, veelbeproefd concept: een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en een groepsgesprek.

Bij binnenkomst schuift u aan bij een feestelijk gedekte tafel. Zo maakt u niet alleen kennis met de christelijke geloofstraditie, maar ook met mensen uit ons dorp. Bij deze cursus draait het om ontmoeting.

Geloven zit niet aan de oppervlakte. Een gesprek over geloven vraagt tijd en aandacht, wederzijds vertrouwen. Geloven gebeurt in het horen van een ander, de Ander, God, Aanwezige, Nabije. Geloven is beseffen: jij wordt gehoord. Uit: ontmoetingen met God

- Data:** maandag 1, 8,15, 29 oktober en
5, 12, 19 november
alle avonden met maaltijd)
- Tijd:** 8.30 – 21.30 uur
- Datum:** **zaterdag 3 november:**
dagprogramma met lunch
- Plaats:** Immanuëlkerk
- Kosten:** € 5,00 (incl.maaltijd)
- Aanmelden bij:** Babs ten Wolde;
e-mail: babstenwolde@gmail.com

3. Benedictijnse Vespers in St. Catharinakerk



Kapel St. Willibrordsabdij, Doetinchem, foto door Joop van Reeken.

Al eeuwenlang hebben het ochtendgebed en het middaggebed, de Vespers, een belangrijke plaats in de kerkelijke en kloostertraditie. In deze officie wordt God lof gebracht voor de zegeningen van de dag en wordt zijn zegen gebeden voor de nacht. De Vespers zijn vanuit de traditie verbonden met licht en het reukoffer. Op grond van Bijbelse aanwijzingen, onder meer uit de Psalmen, worden de Vespers gezien als een van de belangrijkste gebedsdiensten van de dag.

In de Benedictijnse kloostertraditie wordt eveneens een bijzondere plaats ingeruimd voor de Vespers. In de Regel van Benedictus staan aanwijzingen hoe deze diensten als het Werk van God, Opus Dei, gevierd dienen te worden. Naast de stilte hebben aandachtig zingen van Psalmen en lezingen uit de Bijbel en de Regel een belangrijke plaats.

4 Al enige jaren bestaat het Barnevelds Benedictijns Beraad. Het Beraad bestaat uit mensen, die regelmatig diepgaand en ontspannen samenspreken en nadenken over de Regel van Benedictus. De Regel is nog volledig van toepassing in de huidige maatschappij. De bijeenkomsten staan onder leiding van een Oblaat (lekenmonnik) die verbonden is aan de Benedictijnse Sint Willibrordsabdij te Doetinchem. Het Benedictijns Beraad heeft met de St. Catharinakerk het volgende initiatief genomen.

In de St. Catharinakerk worden in het komend najaar van 2018 drie Benedictijnse Vespersdiensten gehouden, op zondag 7 oktober, 28 oktober en 25 november. De thema's zijn achtereenvolgens:

Vrede, Barmhartigheid en Gastvrijheid. Deze thema's sluiten nauw aan bij de liturgische kalender.

In deze Vespersdiensten hebben afwisselend zang, gebed, lezing en stilte een plaats. De zang wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door het St. Caeciliakoor en het Kleinkoor van de St. Catharinakerk, maar samenzang heeft eveneens een grote inbreng in de liturgie. De zang vindt plaats onder leiding van dirigent Carla Schulte.



Data: zondag 7 en 28 oktober,
zondag 25 november
Tijd: 17.00 – 18.00 uur
Plaats: St. Catharinakerk
Langstraat 36, Barneveld

4. Leeskring



We beginnen dit seizoen met het lezen van “De mooiste dag” van Stevo Akkerman. Een barmhartig boek over de van eenzaamheid doortrokken levens van een familie waaruit de moeder verdwenen is. Akkerman toont zijn personages in al hun onvermogen in een decor van verloren illusies en beknotte trots. Helma van de Mheen zal dit eerste boek met ons bespreken. Een week later komt de schrijver zelf naar de Bethelkerk en wordt er een interactieve avond gehouden waarbij dit boek ter sprake komt (zie programma nr 6).

Daarna lezen we het boek “De trooster” van Esther Gerritsen. Geheel tegen de regels van het klooster in wordt een nieuwe gast opgevangen door Jacob, de conciërge. Aanvankelijk stelt Jacob, zich bewust van de hiërarchie binnen de orde, zich terughoudend op. Maar gaandeweg groeit er een verstandhouding tussen de gelovige conciërge en de gast die een misdaad op zijn geweten heeft. Jacob verliest zich in de aandacht die hij krijgt en is bereid ver te gaan om de vriendschap te behouden.

Esther Gerritsen volgt het verhaal van de conciërge parallel aan het lijdensverhaal van Christus. Ze ontleedt de relaties tussen mensen, de verwachtingen en belangen die daarbij spelen en ze stelt de vanzelfsprekendheid der dingen ter discussie. Een boeiend boek!

Atzo Nicolai zal dit boek met ons bespreken.

Het derde en vierde boek wordt nog samen met de deelnemers vastgesteld.

Aanmelden: via de website

Data: dinsdagen 9 oktober, 11 december, 12 februari, 9 april

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Plaats: Museum Nairac

Inleider: ds. Atzo Nicolai en

Helma van de Mheen

Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861

5. Zondag Live met Reinier van den Berg



De eerste Zondag Live hebben wij Metereoloog Reinier van den Berg uitgenodigd.

Reinier is al jarenlang actief als weerman voor onder andere RTL. Daarnaast presenteerde hij tussen 2006 en 2008 voor de EO het wetenschapsprogramma *Galileo* en heeft hij boeken geschreven.

Reinier van den Berg is tevens initiatiefnemer van de **Care for Climate Foundation**, die zich bezighoudt met technologieën en methoden om de CO2-uitstoot in de wereld te beperken. Van den Berg spant zich wereldwijd in om mensen bewust te maken van de klimaatproblemen. Als ambassadeur is Van den Berg bovendien betrokken bij de stichtingen **Light for the World** en **Trees for All**. Met zijn lezingen over de klimaatverandering weet hij menigeen te boeien.

Met hem gaan we aan de slag met vragen als: kunnen we met elkaar het tij van de opwarming van de aarde eigenlijk nog wel keren? En zo ja, hoe dan? Had de klimaattop in Parijs nog wel zin? En wat is dan de rol van de kerk en van ons? Na zijn verhaal is er natuurlijk ruimte voor gesprek en discussie.

Aanmelden: [via](#) de website

Datum: zondag 14 oktober
Tijd: wordt aangekondigd
Kosten: bijdrage voor hapjes en drankjes
Plaats: Catharijne Centrum
Contactpersoon: Sandra Rijpma; tel 493313

6. Over Eenzaamheid



Het is een in zichzelf gekeerd woord, altijd alleen en in het enkelvoud: 'eenzaamheid'. Maar tegelijkertijd zijn ze met velen, al die eenzamen. En dan bestaan er ook nog heel verschillende eenzaamheden, sommige gezocht, andere verwenst, sommige fysiek, andere mentaal, sommige gezond, andere ziekmakend. In de boeken van Stevo Akkerman komen die vormen eigenlijk allemaal wel voor en is eenzaamheid vooral een ander woord voor de onmacht van mensen om elkaar te bereiken. In zijn onlangs verschenen roman 'De mooiste dag' treft dat een gezin waarvan de moeder op een cruciaal moment verdwijnt, terwijl ze er juist altijd was. Wat zit daar achter?

Stevo Akkerman is schrijver en columnist bij Trouw. Hij won voor zijn columns de Heldringprijs en zijn boek 'Donderdagmiddagdochter' werd onderscheiden in Nederland en Vlaanderen.

Hij leidt bovenstaand onderwerp in en wordt daarna geïnterviewd door Helma van de Mheen (voorzitter Samenspraak). Na de pauze is er interactie met het publiek.

Aanmelden: [via de website](#)

Datum: dinsdag 16 oktober
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Bethelkerk
Inleider: Stevo Akkerman en Helma van de Mheen
Kosten: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861

7. Leven in verbondenheid



Wegens het succes van deze kring in het afgelopen seizoen biedt Samenspraak deze activiteit opnieuw aan.

Ieder mens leeft in een netwerk van familierelaties. Hoe deze relaties vorm en inhoud hebben gekregen is voor een groot deel bepaald door de invloed van het gezin van herkomst.

Ieder draagt zijn eigen geschiedenis met zich mee, met alle moeite, pijn, schuld, vreugde, voldoening en dankbaarheid daaraan verbonden. Die geschiedenis speelt bewust of onbewust een rol in onze huidige relaties, ons gedrag en handelen.

Aan de hand van gedichten en korte vertellingen verkennen wij de verbondenheid tussen de generaties, zowel naar het verleden als naar de toekomst.

Enkele kernwoorden daarbij zijn: elkaar recht doen, billijkheid, erkenning voor wat is gegéven en gedaan in het gezin van herkomst, oog voor de noden en belangen van alle betrokkenen, aangaan van de dialoog, verzoening.

Wie zich alvast wil verdiepen in het onderwerp leze "De liefdesladder" van Else-Marie van den Eerenbeemt. Noodzakelijk is dit niet; tijdens de cursus wordt ook een aantal artikelen uitgereikt.

Zowel nieuwe deelnemers als ook hen die dit jaar de kring volgden zijn van harte welkom.

Aanmelden: via de website

Data: woensdagochtend 24 oktober,
7 en 21 november

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Plaats: Immanuëlkerk

Leiding: Willemien Postema

Kosten: vrijwillige bijdrage

Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698

8. Zincafé 1: filmavond



We beginnen het Zincafé seizoen met een film gebaseerd op een waargebeurd verhaal van de Indiase jongen Saroo Brierley, verteld door Lion. Als 5-jarig jongetje komt Saroo per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden kilometers door India voert; ver weg van zijn thuis en familie. De kleine Saroo heeft geen idee waar hij is of waar hij vandaan komt.

Na wekenlang in zijn eentje te overleven in de ruige straten van Calcutta wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar. Door een samenloop van omstandigheden, gaat Saroo op zijn 30ste op zoek naar de plek waar hij jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Slechts gewapend met Google Earth en zijn vroegste jeugdherinneringen bekijkt hij elke avond urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, totdat hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India in de hoop zijn familie terug te vinden.

Lion is de verfilming van de bestseller "Mijn lange weg naar huis". De verfilming kent een sterrencast waaronder (Oscar® winnares) Nicole Kidman, (Oscar® genomineerde) Rooney Mara, Dev Patel en David Wenham.

De film duurt 1 uur en 55 minuten en zal zonder onderbreking vertoond worden. Daarna is er alle gelegenheid om onder genot van een drankje nog met elkaar na te praten.

Aanmelden: [via](#) de website

Datum: vrijdag 26 oktober

Tijd: inloop 19.30 uur;
start film 20.00 uur

Plaats: Catharijnen centrum

Inleider: Rudi Krösschell

Contactpersoon: Rudi Krösschell; tel 06-51417726

9. De Dementie-vriendelijke Kerk



Als één van de leden van je geloofsgemeenschap dement wordt, hoe ga je daar dan mee om? Is het mogelijk om hen geestelijke zorg te blijven bieden en zo ja, hoe dan? Kunnen zij naar kerkdiensten blijven komen? Hoe geef je het pastorale bezoek eigenlijk vorm en inhoud?

Ds. Annemarie Roding-Schilt heeft hier een boekje over geschreven, getiteld 'de Dementie-vriendelijke Kerk'. Zij werkt als geestelijk verzorger met dementerenden en heeft veel liefde voor dementerende mensen.

Zij komt met ons nadenken over hoe we als gemeente of parochie betrokken kunnen blijven op mensen die met dementie te maken krijgen, hoe we naar elkaar om kunnen blijven zien.

Het kan best moeilijk zijn om op bezoek te gaan, de drempel is soms hoog, of je nu seniorenbezoeker bent of familielid of vriend of vriendin. Samen zoeken we een weg.

En samen bekijken we ook wat mensen met dementie óns nog te bieden hebben, want dat kan zoveel zijn!

Aanmelden: via de website

Datum: woensdag 31 oktober
Tijd: 19.30 – 21.00 uur.
Plaats: Immanuëlkerk
Inleider: ds. Annemarie Roding-Schilt
Kosten: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon: Helma van de Mheen; tel 424525

10. De orthodoxe ketter



Bovenstaand boek is vorig jaar deels gelezen in de kring die op donderdagochtend samenkomt.

Dat beviel zo goed dat dit seizoen daar een vervolg mee gemaakt wordt.

We zullen verhalen lezen die nog niet aan de beurt zijn geweest, ook weer in samenhang met Bijbelverhalen. Ook mensen die er vorig jaar niet bij waren, zijn van harte welkom. Zij kunnen gemakkelijk instappen omdat de korte verhalen in dit boek op zich zelf staan. U hoeft het boek niet aan te schaffen maar het heeft zeker toegevoegde waarde om het te doen.

Je kunt die verhalen ook 'parabels' noemen, ze doen denken aan de gelijkenissen die Jezus vertelde.

Het gaat Rollins niet in de eerste plaats om informatie over te dragen of om de lezers op andere gedachten te brengen. Hij komt ook niet tegemoet aan het verlangen naar een eenduidige, overzichtelijke boodschap.

Hij doet een poging om in de vorm van een verhaal iets te zeggen over wat ten diepste onzegbaar is, over de weg die God met ons gaat. Hij wil verrassen, je op het verkeerde been zetten, je zekerheden op losse schroeven zetten. Zodat je in beweging komt, op weg gaat met God.

Kortom zijn verhalen verstaan, betekent erdoor veranderd worden, wanneer de boodschap ervan inbreekt in je wereld en nieuwe mogelijkheden opent.

Aanmelden: [via](#) de website

Data: donderdagochtend
1 en 29 november,
31 januari en 7 maart

Tijd: 10.00 – 11.30 uur

Plaats: Bethelkerk

Inleider: ds. Atzo Nicolai

Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861

11. Gevangenispastoraat



Diaken Ruud Wolthers vertelt het verhaal over het brengen van Gods Liefde aan de minsten van de mensen: de gevangenen, ex-gevangenen en hun gezinsleden. Het gaat over het tegemoet treden van veroordeelden op een geheel andere wijze: door hen niet te zien als veroordeelden, maar als hele mensen, die óók iets goeds in zich meedragen. Soms moet je daarvoor diep zoeken, om dan te komen tot dat vonkje van het oorspronkelijke geloof, wat nog niet door de mensen – of door de kerk – verzeekt is. Als je dat vonkje kan vinden en het weer kan stimuleren en weer tot ontbranding kan laten komen, dan kan God wonderen doen in mensen. Het is niet overdreven, in het gevangenispastoraat redt het geloof mensen van de dood. Hier is het werkelijk dat het geloof weer nieuw leven brengen kan. De afgelopen 17 jaar heeft Ruud Wolthers in ca. 15 Inrichtingen van Justitie de gevangenen mogen bezoeken, de mensen met te weinig kleding van kleding mogen voorzien, de daklozen aan onderdak kunnen helpen, en zo Gods Liefde onder deze mensen mogen brengen. Het was een bijzondere ervaring, en hij zit vol met verhalen uit deze tijd, verhalen die hij graag met ons wil komen delen.

Aanmelden: via de website

Datum: donderdag 5 november
eventueel een 2e avond

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Catharijnenecentrum

Inleider: Diaken Ruud Wolthers

Kosten: vrijwillige bijdrage

Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698

12. Info avond Nehemia ZWO project



De ZWO commissie van de PG Barneveld ondersteunt de komende 2-3 jaar het Nehemia project. Dit project steunt kinderen en jongeren in de wijk Roodewal in Zuid Afrika.

Johan en Sanne Slager uit Barneveld zijn daar sinds 9 jaar als zendelingen bij betrokken. De laatste paar jaar doen ook Wilfred en Christine Reurink uit Leusden mee in dit project.

Deze avond zal de thuisfrontcommissie van Johan en Sanne ons een beeld geven hoe zij daar leven met hun missie om deze kinderen te laten groeien in hun karakter, zelfvertrouwen en ook in hun relatie met Jezus.

Een aantal keer per jaar gaan de opbrengsten van onze collecte naar het Nehemia project, bent u ook benieuwd wat ze daar mee kunnen doen?

Dan bent u van harte uitgenodigd voor deze avond, waarbij jongeren uit Zuid Afrika in een bijzonder daglicht komen te staan.

- Datum:** dinsdag 6 november
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Immanuëlkerk
Inleider: Thuisfrontcommissie
Johan en Sanne
Contactpersoon: Jolanda Marsman; email:
jolandamarsmanvan3@gmail.com

13. Cursus 'Bewustwording'



Doe ik wat ik wil en wil ik wat ik doe?

Van jongs af aan ontwikkelen we gedachten die onbewust ons gedrag en onze communicatie sturen. Bent u zich bewust hoe hetgeen u doet en zegt effect heeft op anderen en uzelf?

In deze cursus 'Bewustwording' leer je opmerkzaam te zijn bij alles wat er binnen je en buiten je gebeurt, bewust te worden van het effect van ons handelen op anderen en onszelf.

'Er zijn' voor de ander, voor je ouders, je kinderen en al die mensen die voortdurend een appèl op jou doen en tegelijkertijd ook nog goed voor jezelf zorgen, vraagt een gezonde afstand *en* een volle betrokkenheid. Hoe doe je dat?

Hoe kun je de vaste patronen waar we allemaal, soms of vaak, in terechtkomen herkennen, erkennen en doorbreken? Zonder onredelijkheid en verwijten? Waar ligt onze kracht en waar liggen tegelijkertijd ook onze valkuilen?

In deze cursus gaan wij u op een creatieve, speelse en interactieve manier leren om begripvol en zacht te blijven, maar ook duidelijk en oprecht. Deze cursus is gebaseerd op beproefde en erkende methodieken teneinde persoonlijke groei en verandering te realiseren.

Samenspraak heeft deze cursus opgenomen om iedereen die vrijwilligerswerk binnen of buiten de kerk doet en zijn leven zingevend invult met naastenliefde en zorg voor anderen, te sterken.

Aanmelden: [via](#) de website

Data: dinsdag 6, 13 en 20 november

Tijd: 20:00 – 22:00 uur

Plaats: Catharijnenecentrum

Kosten: € 67,50 voor 3 avonden
(incl. materiaal en koffie etc.)

Trainers: Willemijn Nikkels en
Bertus Schimmel

Contactpersoon: Rudi Krösschell; tel 06 – 51417726

14. Tenach, Bijbel en Koran



Opnieuw dit jaar mag ik 'Wouter Smit'* jullie informeren/vertellen over achtergronden en ontwikkelingen binnen de islam. Nadat we de afgelopen jaren al veel met elkaar verkend hebben wil ik me dit najaar op de volgende aspecten richten:

- a) Op avond 1 staan we stil bij de 'Islam in Nederland'. We zullen zien dat ook in Nederland de moslims verschillende achtergronden en ontwikkelingen hebben.
- b) De tweede avond richten we onze aandacht op verschillende namen die aan God/Allah gegeven worden. Het is boeiend om te lezen hoe bekend deze beelden zijn vanuit eigen bronnen in het christelijk geloof.

Naast de informatie die gegeven wordt, is er uiteraard ruimte voor uitwisseling van gedachten en aanscherping van de geest.

** Inleider is dr. Wouter Smit uit Woudenberg. Naast zijn werk als gemeentepredikant (Bennekom) is hij gepromoveerd op de geschiedenis van zending en islam en is hij betrokken bij verschillende aspecten van het praktische werk in de ontmoeting van christenen en moslims.*

Aanmelden: via de website

Data: dinsdag 13 november
en 4 december
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Bethelkerk
Inleider: dr. Wouter Smit
Kosten: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon: Henk Kwant; tel 418266

Planning activiteiten Samenspraak 2018-2019

| Datum | Activiteit | Locatie |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 24-09-2018 | Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond | Immanuëlkerk |
| 25-09-2018 | Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend | Immanuëlkerk |
| 26-09-2018 | Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond | Immanuëlkerk |
| 01-10-2018 | Geloofscursus 7 + 1 | Immanuëlkerk |
| 07-10-2018 | Benedictijnse Vespers | Catharijnenecentrum |
| 08-10-2018 | Geloofscursus 7 + 1 | Immanuëlkerk |
| 09-10-2018 | Leeskring | Museum Nairac |
| 14-10-2018 | Zondag live: Reinier v d Berg | Catharijnenecentrum |
| 15-10-2018 | Geloofscursus 7 + 1 | Immanuëlkerk |
| 16-10-2018 | Over eenzaamheid | Bethelkerk |
| 17-10-2018 | Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond | Immanuëlkerk |
| 22-10-2018 | Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond | Immanuëlkerk |
| 23-10-2018 | Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend | Immanuëlkerk |
| 24-10-2018 | Leven in verbondenheid | Immanuëlkerk |
| 26-10-2018 | Zincafé 1: Filmavond | Catharijnenecentrum |
| 28-10-2018 | Benedictijnse Vespers | Catharijnenecentrum |
| 29-10-2018 | Geloofscursus 7 + 1 | Immanuëlkerk |
| 31-10-2018 | De dementie-vriendelijke kerk | Immanuëlkerk |
| 01-11-2018 | De orthodoxe ketter | Bethelkerk |
| 03-11-2018 | Geloofscursus 7 + 1 | Immanuëlkerk |
| 05-11-2018 | Gevangenispastoraat | Catharijnenecentrum |
| 05-11-2018 | Geloofscursus 7 + 1 | Immanuëlkerk |
| 06-11-2018 | Info avond Nehemia project | Immanuëlkerk |
| 06-11-2018 | Cursus bewustwording | Catharijnenecentrum |
| 07-11-2018 | Leven in verbondenheid | Immanuëlkerk |
| 12-11-2018 | Geloofscursus 7 + 1 | Immanuëlkerk |
| 13-11-2018 | Cursus bewustwording | Catharijnenecentrum |
| 13-11-2018 | Tenach, Bijbel en Koran | Bethelkerk |
| 14-11-2018 | Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond | Immanuëlkerk |
| 15-11-2018 | Bier en Benedictus | Wijnwinkel |
| 15-11-2018 | Vakantie met zorg en aandacht | Immanuëlkerk |
| 16-11-2018 | Zincafé 2: Engelen in de kunst | Catharijnenecentrum |
| 19-11-2018 | Geloofscursus 7 + 1 | Immanuëlkerk |
| 19-11-2018 | Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond | Immanuëlkerk |
| 20-11-2018 | Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend | Immanuëlkerk |
| 20-11-2018 | Cursus bewustwording | Catharijnenecentrum |
| 21-11-2018 | Leven in verbondenheid | Immanuëlkerk |
| 24-11-2018 | Excursie Amsterdam | |
| 25-11-2018 | Benedictijnse Vespers | Catharijnenecentrum |
| 29-11-2018 | De orthodoxe ketter | Bethelkerk |
| 04-12-2018 | Tenach, Bijbel en Koran | Bethelkerk |
| 11-12-2018 | Leeskring | Museum Nairac |
| 17-12-2018 | Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond | Immanuëlkerk |
| 18-12-2018 | Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend | Immanuëlkerk |

| Datum | Activiteit | Locatie |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 19-12-2018 | Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond | Immanuëlkerk |
| 08-01-2019 | Medit.verdiepingstraining | Catharijnenecentrum |
| 15-01-2019 | Medit.verdiepingstraining | Catharijnenecentrum |
| 16-01-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond | Immanuëlkerk |
| 21-01-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond | Immanuëlkerk |
| 22-01-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend | Immanuëlkerk |
| 22-01-2019 | Medit.verdiepingstraining | Catharijnenecentrum |
| 29-01-2019 | Medit.verdiepingstraining | Catharijnenecentrum |
| 31-01-2019 | De orthodoxe ketter | Bethelkerk |
| 05-02-2019 | Zinvol leven | Immanuëlkerk |
| 12-02-2019 | Leeskring | Museum Nairac |
| 15-02-2019 | Zincafé 3: Filmavond | Catharijnenecentrum |
| 18-02-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond | Immanuëlkerk |
| 19-02-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend | Immanuëlkerk |
| 19-02-2019 | Zinvol leven | Immanuëlkerk |
| 20-02-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond | Immanuëlkerk |
| 01-03-2019 | Wijnreis door de Bijbel | Catharijnenecentrum |
| 05-03-2019 | Zinvol leven | Immanuëlkerk |
| 07-03-2019 | De orthodoxe ketter | Bethelkerk |
| 18-03-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond | Immanuëlkerk |
| 19-03-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend | Immanuëlkerk |
| 20-03-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond | Immanuëlkerk |
| 24-03-2019 | The Crucifixion-John Stainer | Bethelkerk |
| 08-04-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond | Immanuëlkerk |
| 09-04-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend | Immanuëlkerk |
| 09-04-2019 | Leeskring | Museum Nairac |
| 10-04-2019 | Wat doe ik hier in Godsnaam | Immanuëlkerk |
| 11-04-2019 | Duits expressionisme | Bethelkerk |
| 17-04-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond | Immanuëlkerk |
| 24-04-2019 | Wat doe ik hier in Godsnaam | Immanuëlkerk |
| 26-04-2019 | Zincafé 4 Verrassingsavond | Catharijnenecentrum |
| 13-05-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring maandagavond | Immanuëlkerk |
| 14-05-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring dinsdagochtend | Immanuëlkerk |
| 15-05-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond | Immanuëlkerk |
| 17-05-2019 | Kloosterweekend | |
| 25-05-2019 | Excursie Singer Laren | |
| 19-06-2019 | Vrouwenbijbelstudiekring woensdagavond | Immanuëlkerk |

15. Bier en Benedictus



Speciaal bier!

Trappistenbier is wel het meest bekende speciaalbier, dat al eeuwenlang gebrouwen wordt door Benedictijnse monniken van Trappistenkloosters. Wat is het bijzondere aan dit bier? En wat is het bijzondere aan de Trappisten?

Tijdens de avond Speciaal bier! gaan we op zoek naar antwoorden op deze twee vragen. Onder leiding van bierspecialist Jan Willem Duifhuis leren we hoe bier gemaakt wordt, de verschillende belangrijke aspecten van het brouwproces en hoe we bier moeten proeven. Tegelijkertijd leren we van de Benedictijnse oblaat Tom van den Belt wat de rijke traditie van de Benedictijnse spiritualiteit inhoudt en welke belangrijke lessen voor ons leven we vinden in de Regel van Benedictus.

18

Aandacht is een kernwoord dat bij beide onderdelen van deze inspirerende avond van toepassing is. Het bijzondere karakter van de smaak, geur, kleur en samenstelling van zeven speciaalbieren ontdekken we door met elkaar aandachtig te kijken, ruiken en proeven en onze bevindingen van de bierproeverij met elkaar te delen. Ook wordt volle aandacht geschonken aan zeven kernpunten van het Benedictijnse gedachtengoed en denken we na hoe dit van toepassing is in ons eigen leven.

In een groep van maximaal 30 mensen die interesse hebben in speciaalbier en Benedictus hebben we een avond vol inspiratie in het mooie pand van de Wijnwinkel Barneveld van gastheer Jan van den Brink.

aanmelden: [via](#) de website

Datum: donderdag 15 november
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Wijnwinkel Barneveld,
Amersfoortsestraat 65, Barneveld
Inleiders: Jan Willem Duifhuis
en Tom van den Belt
Kosten: € 10, betalen ter plaatse
Contactpersoon: Henk Kwant; tel 418266

Aantal deelnemers 30, vol=vol (in volgorde van aanmelding).

16. Een vakantie met zorg en aandacht in 2019



Op donderdag 15 november is er een informatieavond over de mogelijkheid als vrijwilliger of gast deel te nemen aan een vakantie die het Vakantiebureau van de PKN organiseert voor mensen die vanwege hun leeftijd, gezondheid en/of lichamelijke beperking niet meer zelfstandig op vakantie kunnen of durven. Enkele gasten en vrijwilligers die in het afgelopen jaar zo'n vakantie week hebben meegemaakt, zullen op deze avond over hun ervaringen vertellen. We nemen met elkaar de verschillende locaties door, waar ook in het komende jaar weer mensen welkom zijn om samen vakantie te vieren. In een nieuwe gids voor 2019 staan alle mogelijkheden vermeld.

We proberen voor 2019 ook weer een vakantie week met meerdere gasten en vrijwilligers uit Barneveld te plannen.

Natuurlijk kunt u als gast of vrijwilliger ook voor een andere vakantie week kiezen.

In ieder geval bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan zo'n prachtige week vol vakantievreugde, zorg en aandacht voor elkaar.

Datum: 15 november
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Immanuëlkerk
Inleider: ds. Doetie Atema (pastor)
Contactpersonen: ds. Doetie Atema;
tel 06-52025787;
e-mail: doetieatema@online.nl
Emke Nouse (diaken);
tel 0342-423598;
e-mail: embe52@hotmail.com

17. Zincafé 2: Engelen in de kunst



Een Zincafé avond met Ben Piepers over kunst en religie is een beleving in meerdere opzichten. Ze opent ogen, doet je nadenken en ... genieten. In deze avond 'Engelen in de kunst' volgen we engelen in sleutelverhalen van de Schrift en kijken daarbij naar engelen in de beeldende kunst. Na afloop natuurlijk napraten met een drankje en een knabbeltje.

Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze soms ervaren als boodschapper of beschermer. Engelen spreken tot de verbeelding, hun vrij bewegen tussen hemel en aarde is fascinerend en in verhalen van de Schrift en in de kunst spelen zij een belangrijke rol.

In het Oude Testament spelen de engelen een rol bij Abraham en Izaäk, de vlucht van Jacob, het verhaal van Mozes en de zending van de profeet Jesaja. In het Nieuwe Testament komen de engelen vooral ter sprake in de geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Boeiend is dat engelen meestal de bode van godswegen zijn, en soms een manifestatie van de Eeuwige zelf.

Tegenover de verhalen van de Schrift zien we moderne kunstenaars als Paul Klee, Marc Chagall, Hendrik Werkman, die hun eigen visie op engelen verbeelden. We staan stil bij enkele kunstwerken: wat roept deze verbeelding bij jou op?

In deze wisselwerking van beleving verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de fascinerende betekenis die zij voor jou hebben.

Aanmelden: [via](#) de website

Datum: vrijdag 16 november
Tijd: inloop vanaf 19:30, start om 20.00 ,
drankje/knabbeltje om 22:00 uur
Plaats: Catharijnenecentrum
Inleider: Ben Piepers
Kosten: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon: Rudi Krösschell; tel 06-51417726

18. Sint Nicolaaswandeling in Amsterdam



"Vroomheid op de Oudezijds"

Sint Nicolaas is de patroonheilige van o.a. de zeevaarders en vandaar dat er in vele havensteden een Sint Nicolaaskerk te vinden is. In Amsterdam zijn er uit verschillende tijdsperioden zelfs drie Sint Nicolaaskerken. Tijdens deze wandeling wil de heer Piet Jan Tuinema ons laten kennismaken met vele verwijzingen die we in Amsterdam kunnen vinden naar de goedheiligman. Met als hoogtepunt de bezoeken aan drie Sint Nicolaaskerken; de Oude Kerk (1306), de schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder (1578) en de Basiliek van de H. Nicolaas (1886). In deze laatste kerk gaan we de middag afsluiten met het bijwonen van een Choral Evensong om 17.00 uur.

Programma:

- 12.00 aankomst A'dam Centraal, koffiedrinken in restaurant wachtkamer 1e kl, perron 2b
- 12.45 start wandeling en bezoek St. Nicolaasbasiliek
- 13.45 vervolg stadswandeling en bezoek Oude Kerk tot 15.00
- 15.10 start Onze Lieve Heer op Zolder
- 16.40 vertrek uit OLH naar St. Nicolaasbasiliek
- 17.00 vesper met Choral Evensong
- 18.00 Centraal Station vertrek Barneveld

T.z.t. wordt er contact opgenomen over de reis naar Amsterdam.

Vergeet niet uw museum-jaarkaart mee te nemen als u die heeft!

Aanmelden: via de website

Datum: zaterdag 24 november
Tijd: tussen 10.30 en 11.00 uur
Plaats: volgt nog
Rondleider: Piet Jan Tuinema (Ermelo)
Kosten: rondleiding € 5,00
toegang Oude Kerk
€ 10,00 (MJK gratis)
toegang Ons'Lieve Heer
€ 11,00 (MJK gratis)
reiskosten

Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861

Minimum aantal deelnemers 10, maximum 15

19. Meditatie verdiepingstraining



U heeft misschien wel eens een meditatiecursus gevolgd, of een training waarin meditatie een onderdeel was. Of u bent een week of weekeinde op retraite geweest waarin gemediteerd werd. Geladen en vol goede moed beloof je jezelf meditatie een dagelijks, dan wel frequent terugkerend onderdeel van je levensritme te maken. Dat valt soms toch niet mee of je vraagt je juist af hoe het nog beter kan.

Wil je de draad weer oppakken, ervaringen uitwisselen, kennis opfrissen of je verder verdiepen in meditatie dan is deze training van 4 avonden de gelegenheid.

We starten in januari met een cyclus van 4 avondtrainingen. Deze training wordt gegeven door Niels Morpey, aalmoezenier bij onze krijgsmacht en voorheen pastoraalmedewerker in Barneveld. Hij geeft nu leiding aan twee geestelijke verzorgingsteams, voor Landmacht en Marechaussee.

Aanmelden: via de website

Data: maandag 8, 15, 22 en 29 januari
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Trainer: Niels Morpey
Kosten: € 40,00 voor 4 avonden
(incl. materiaal en koffie etc.)
Contactpersoon: Rudi Krösschell; tel 06 – 51417726

20. Zinvol leven



Gesprekken naar aanleiding van het boek Prediker

“Wat geeft het leven zin? Waar genieten we van en waar gaan we voor?” Je zou kunnen zeggen dat dit thema’s zijn die aan de orde komen in het bijbelboek Prediker. Actuele vragen waar moderne mensen al te vaak antwoorden op zoeken.

Prediker is een bijzonder boek, want de naam van God komt er niet in voor. Ook lijkt het boek een cynische ondertoon te hebben en horen we woorden die we misschien niet in de bijbel zouden verwachten. Toch staat het in de bijbel en wie goed luistert zal Gods stem door de tekst heen kunnen horen.

In deze kring gaan we met elkaar op zoek naar die stem van God en zoeken we naar mogelijke antwoorden op bovengenoemde vragen.

We doen dit aan de hand van het boekje “Zinvol leven” van Stefan Paas en Siebrand Wierda.

Het is niet nodig het boekje aan te schaffen, al is het natuurlijk wel goed om alvast wat op de hoogte te zijn van de thema’s.

We komen 3x bij elkaar. De eerste avond (5 februari 2019) bespreken we de eerste 3 hoofdstukken. De tweede avond (19 februari) de hoofdstukken 4,5 en 6. De derde avond (5 maart) de laatste twee hoofdstukken: 7 en 8.

Aanmelden: via de website

Data: dinsdag 5, 19 februari en 5 maart
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Plaats: Immanuëlkerk
Inleider: ds. Philip Spaa
Contactpersoon: Diny Meinen; tel 06-29242862

21. Zincafé 3: filmavond



24

Voor deze filmavond hebben we gekozen voor de inspirerende film 'Victorie', gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Victor Torres. Deze film zet je stil bij de levensveranderende kracht van het geloof en de moed van een moeder die de hoop nooit opgeeft.

Het is begin jaren 60 als Victor Torres met zijn ouders en broertje Ricky vanuit Puerto Rico verhuist naar Brooklyn, New York, op zoek naar een beter bestaan. 'The American Dream' valt al snel in duigen als ze maar nauwelijks kunnen rondkomen. Om de verveling en uitzichtloosheid tegen te gaan, sluit Victor zich aan bij een van de vele straatbendes. Een leven van geweld en drugs ligt op de loer. In de hoop zijn familie te kunnen helpen, gaat hij aan de slag als drugskoerier, met alle gevolgen van dien. Manuel en Lila, Victors ouders, zijn de wanhoop nabij en doen er alles aan hun zoon te redden uit de neergaande spiraal van drugs, geweld en totale onverschilligheid.

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 15 februari
Tijd: inloop 19.30 uur;
start film 20.00 uur
Plaats: Catharijnenecentrum
Inleider: Rudi Krösschell
Contactpersoon: Rudi Krösschell; tel 06-51417726

22. Wijnreis door de Bijbel



In deze workshop ontdekken we welke rol wijn in de Bijbel heeft. Een echte wijnkenner (ook liefhebber) neemt ons mee op een wijnreis door de Bijbel. Aan de hand van diverse Bijbelverhalen proeven we wijnen uit de herkomstgebieden die centraal staan.

Diverse vragen op gebied van wijn en de Bijbel komen aan de orde.

Zo zullen we ontdekken welke symbolische betekenis wijn in de Bijbel heeft en of er in de hemel wijn gedronken wordt. Daarnaast leert u ook het proeven van wijn en het verschil qua wijnstijlen.

De workshop gaat alleen door bij minimaal 18 deelnemers. Het is daarom noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt.

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 1 maart
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Plaats: Catharijnenecentrum
Reisgids: Vinoloog
Kosten: €12.50
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698

23. The Crucifixion – John Stainer



Dirigent Wouter Verhage hield al eerder voor Samenspraak lezingen over het Weihnachts-oratorium en de Johannes Passion van Bach. Nu is hij bereid gevonden een presentatie te houden over Stainer's Crucifixion.

Aan de hand van delen uit de Crucifixion kijken we naar hoe deze passie-compositie is opgebouwd. De benaderingswijze waarop Stainer het passieverhaal behandelt wordt uitgelegd aan de hand van het 19e eeuwse tijdsbeeld en de muzikale traditie uit de Anglicaanse kerk.

Ook kan men op deze avond tegen gereduceerde prijs (-20%) een kaart kopen voor de uitvoering van de Crucifixion door Chr. Oratorium Ver. Valerius op 6 april 2019 hier in Barneveld.

Het belooft een interessante muzikale avond te worden. U bent van harte uitgenodigd!

Aanmelden: via de website

Datum: zondag 24 maart
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Bethelkerk (grote zaal)
Inleider: dirigent Wouter Verhage
Kosten: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861

24. Wat doe ik hier in Godsnaam ?



In dit boekje beschrijft de auteur hoe in de loop van zijn leven zijn beeld van God veranderd is.

Onder de invloed van moderne wetenschappelijke inzichten raakte hij oude geloofszekerheden kwijt.

En hij vroeg zich af: 'Wat is de zin van het onnoemelijke lijden dat tijdens het proces van de evolutie heeft plaatsgevonden?' Die vraag leidde ertoe dat hij niet meer kon geloven in God als Schepper en breder als een Persoon buiten de ons bekende werkelijkheid die daarin ingrijpt.

Hier plaatst hij een ander godsbeeld tegenover dat hij uit de Bijbelse verhalen ziet oplichten. God is het Essentiële in ons en in de wereld. Hij is een Kracht, die zelf in een ontwikkeling is en die ons inspireert tot een leven dat zich verheft boven het niveau van de dieren. Dit is het niveau van een leven waarin we naar vrede, gerechtigheid, trouw en liefde streven. Daarvan getuigen de Bijbelse verhalen, maar ook grote geesten buiten het christendom.

In een tweetal avonden gaan we ons buigen over de indringende vragen die de auteur stelt. In hoeverre herkennen we ons in de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt? En zijn de antwoorden die hij gevonden heeft ook de onze of zien we andere mogelijkheden om met deze vragen om te gaan?

Het beloven open gesprekken te worden waarin we hopelijk zelf ook wat verder komen op onze eigen geloofsweg.

Aanmelden: via de website

Datum: woensdag 10 en 24 april
Tijd: 20.00 uur – 21.30
Plaats: Immanuëlkerk
Inleider: ds. Atzo Nicolai,
Contactpersoon: Sandra Rijpma; tel 493313

25. Duits expressionisme



Emil Nolde

Pinksteren

Niet hoe de wereld eruit ziet, maar hoe ik de wereld ervaar. Dat is de belangrijkste leidraad voor de groep kunstenaars rond de vorige eeuwwisseling die zich verzamelde in wat nu Duits expressionisme wordt genoemd.

De natuur is een belangrijk thema – met name als tegenbeeld tegen de burgerlijke cultuur van de negentiende eeuw. Alles moest daar gaan volgens de regels van de kunst.

Maar wat nu wanneer alle regels en wetten overboord worden gegooid? Het leverde wilde en soms vervreemdende beelden op, waarin naast de natuur ook het spirituele leven ruime aandacht kreeg.

We willen een aantal kunstenaars voor het voetlicht brengen – en ook de gelijknamige tentoonstelling in Singer Laren met elkaar bezoeken (zie programma 28).

Aanmelden: via de website

Datum: donderdag 11 april
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Bethelkerk
Inleider: ds. Evert van Leersum
Kosten: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861

26. Zincafé 4: Verrassingsavond



Het vierde Zincafé is nog een verrassing.

Lopende het seizoen zullen wij u op de hoogte brengen van de invulling van deze avond via de website of u een e-mail sturen als u zich daarvoor aanmeldt.

Door u aan te melden via het formulier www.samenspraakbarneveld.nl/actueel houden wij u op de hoogte van wijzigingen in het programma, nieuwe activiteiten en krijgt u automatisch de informatie toegestuurd over nog in te vullen activiteiten, zoals deze Zincafé "verrassingsavond".

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 26 april
Tijd: wordt aangekondigd
Plaats: Catharijnecentrum
Inleider: Rudi Krösschell
Contactpersoon: Rudi Krösschell; tel 06-51417726

27. Kloosterweekend



Dit jaar hebben we weer een Kloosterweekend ingepland.

Velen van ons hebben de behoefte om zich voor korte tijd terug te trekken, bijvoorbeeld tijdens een retraite workshop. Wij kiezen juist voor een abdij. Op deze manier kunt u ook kennis maken en even opgaan in het kloosterleven, in alle rust en stilte, in een omgeving van gebed en bezinning. Een weekend ook om zaken die het persoonlijk leven aangaan eens op een rijtje te zetten, even los te komen uit de jachtigheid van het dagelijks leven.

30

Wij gaan naar keuze 2 of 3 dagen in een klooster doorbrengen.

U neemt deel aan de gebedsvieringen: 's morgens de metten en aansluitend de lauden, op het midden van de dag de eucharistieviering, en tegen de avond de vespers. Wij eten gezamenlijk in de refter, de eetzaal. Om 10:30 uur drinken we samen in de recreatiezaal koffie of thee; op andere momenten in de eigen gastenhuiskamer, soms in gezelschap van de gastenbroeder of een andere ...tijn. De boekhandel en de kerk zijn de hele dag geopend en u kunt naar hartenlust wandelen in onze tuin en in de prachtige omgeving. En natuurlijk is er wijn of bier voor wie dat nat wil proeven.

Lopende het seizoen zullen wij u op de hoogte brengen van verdere invulling van dit weekeinde via de website of u een e-mail sturen als u zich daarvoor aanmeldt. Door u aan te melden via het formulier www.samenspraakbarneveld.nl/actueel houden wij u op de hoogte van wijzigingen in het programma, nieuwe activiteiten en krijgt u automatisch de informatie toegestuurd over nog in te vullen activiteiten, zoals dit Kloosterweekeinde.

Uw interesse kenbaar maken: via de website

Datum: vrijdag 17 t/m zondag 19 mei
Tijd: wordt aangekondigd
Plaats: Klooster
Kosten: ca € 50 per dag all-in
Contactpersoon: Rudi Krösschell; tel 06-51417726

28. Museumbezoek aan Singer Laren



In aansluiting op de avond waarop ds. Evert van Leersum beelden laat zien over het Duits Expressionisme en de betekenis daarvan, brengen we een bezoek aan Museum Singer te Laren. Daar is vanaf half april 2019 een expositie over deze stroming. Indien het mogelijk is zal Evert ons rondleiden.

U kunt op eigen gelegenheid naar Laren gaan of carpoolen. Het tijdstip waarop we verzamelen in Laren wordt nog bekend gemaakt, maar zal waarschijnlijk in de loop van de ochtend zijn.

Aanmelden: via de website

Datum: zaterdag 25 mei
Tijd: volgt
Plaats: vertrek vanaf Bethelkerk
of op eigen gelegenheid
Rondleider: ds. Evert van Leersum
Kosten: € 15,00 p.p (museumkaart gratis +
€ 3,00 toeslag)
Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861

| No | Overzicht Activiteiten Samenspraak 2018 - 2019 |
|--------|------------------------------------------------|
| 1a/b/c | Vrouwenbijbelstudiekringen |
| 2. | Geloofscursus 7 + 1 |
| 3. | Benedictijnse Vespers |
| 4. | Leeskring |
| 5. | Zondag LIVE |
| 6. | Over eenzaamheid |
| 7. | Leven in verbondenheid |
| 8. | Zincafé 1 Filmavond |
| 9. | De dementie-vriendelijke kerk |
| 10. | De orthodoxe ketter |
| 11. | Gevangenispastoraat |
| 12. | Info avond Nehemia ZWO project |
| 13. | Cursus 'Bewustwording' |
| 14. | Tenach, Bijbel en Koran |
| 15. | Bier en Benedictus |
| 16. | Een vakantie met zorg en aandacht in 2019 |
| 17. | Zincafé 2 Engelen in de kunst |
| 18. | St Nicolaaswandeling in Amsterdam |
| 19. | Meditatie verdiepings training |
| 20. | Zinvol leven |
| 21. | Zincafé 3 Filmavond |
| 22. | Wijnreis door de Bijbel |
| 23. | The Crucifixion - John Stainer |
| 24. | Wat doe ik hier in godsnaam |
| 25. | Duits expressionisme |
| 26. | Zincafé 4 verrassingsavond |
| 27. | Kloosterweekend |
| 28. | Museumbezoek aan Singer Laren |

Contactgegevens

Website: www.samenspraakbarneveld.nl

Contactpersonen

Commissie Samenspraak

Helma van de Mheen; tel 0342-424525

Sandra Rijpma; tel 0342-493313

Ali de Boer; tel 0342-492861

Riet Borsboom; tel 0342-401698

Henk Kwant; tel 0342-418266

Rudi Krösschell; tel 06-51417726

Diny Meinen; tel 06-29242862





Protestantse Gemeente

Barneveld

Samenspraak

Wij mensen hebben overeenkomsten en verschillen. De zichtbare dingen, zoals leeftijd of geslacht en de minder zichtbare dingen zoals culturele en sociale achtergrond, geloof, competenties en leefstijlen. Door samen activiteiten te ondernemen, kun je de positieve kanten en mogelijkheden van de verschillen en overeenkomsten tussen mensen beleven en ervaren. En dit verrijkt...

Dus wie wil leren van een ander die zich in een thema verdiept heeft, en wie grenzen wil verleggen door te doen, of al jaren zoekt naar het antwoord op die ene vraag.

Misschien geraakt wil worden door het verhaal van een ander en nieuwe mensen wil leren kennen. Met anderen het geloof in God wil delen en bespreken of simpelweg wil leren.

Wie behoefte heeft aan rust en bezinning.

Open dit programmaboekje en kies...

De commissie 'Samenspraak' heeft het voorwerk gedaan; het is nu aan u en jou. Van harte welkom in het nieuwe seizoen. Deze uitnodiging geldt niet alleen voor de leden van de Protestantse gemeente Barneveld en de Sint-Lucas parochie Barneveld-Voorhuizen. Deel dit programma gerust met uw burens, vrienden en collega's. Ook zij zijn van harte welkom.

Adressen van locaties:

Bethelkerk:

Groen van Prinstererlaan 2 (tel 0342-440584)

Immanuelkerk:

Achterdorpstraat 5 (tel 0342-415669)

St. Lucas Parochie:

Langstraat 38 (tel 0342-412050)

Museum Nairac:

Brouwersstraat 1 (tel 0342-415666)

Wijnwinkel Barneveld

Amersfoortsestraat 65 (tel 0342-490060)



s Lucas